

VERENIGINGSBLAD VAN
DE FEDERATIE
VAN AMSTERDAMSE
AMATEURTUINDERS



DE FEDERATIE

IN DIT NUMMER:

NUTTIG: **BIJEN**

ONGEWENST: **RATTEN**

JONG LEVEN: **WATERVOGELS**

COLUMN: **DE HAAN**

VOORBIJ: **DE ZOMER**

MOESTUIN: **AUGURKEN**

ERGERNIS: **HONDEPOEP**

FAUNA: **KRAAIEN**

DIANALAAN: **PADFEEST**

HEENGEGAAN: **SPETTER**

OVERVLOED: **TUIN 94**

SEPTEMBER 2021

JAARGANG 66

VAN DE REDACTIE

BIJ DE BEESTEN AF!

Wie dit nummer leest, zal vrij snel doorhebben dat we een bijzondere band hebben met dieren. Gewenst of ongewenst, ze zijn er. In vele soorten en kleuren, als maatje, als welkome gast of als lastpost. Niet weg te denken, allemaal met hun eigen waarde. Over welke wezens hebben we het dan in dit blad? Op volgorde van bespreking: Bijen, ratten, eenden, waterhoentjes, een haan, honden(poep), kraaien en last but not least: de kat Spetter.

Uit de artikelen blijkt maar weer: een dier dat voor de één boosdoener is, is voor de ander fascinerend of geliefkoosd gezelschap. Tsj... voor alle dieren geldt dat ze er ook niks aan kunnen doen, dat ze zijn wie ze zijn en dat ze geen gedachten van mensen kunnen lezen om er rekening mee te kunnen houden. Alleen wij kunnen zelf met beleid, overleg, gezond verstand en graag ook soms een beetje geduld omgaan met de dieren om ons heen. Toegegeven, dat is lastig genoeg als je allerlei andere problemen ook nog aan je hoofd hebt. Ook die worden in dit blad besproken. Zo meldt het bestuur tekort aan menskracht voor de algemene (tuin)diensten, zoeken diverse commissies naar hulp en wordt er ook weer een nieuwe voorzitter gezocht voor het volgende seizoen.

Gelukkig zijn er ook pluimen uit te delen waar het betreft inzet van mensen. Niet alleen voor het bestuur dat in deze rare tijden haar best doet om de belangrijkste problemen het hoofd te bieden, de mensen van alle commissies die week in week uit hun werk doen. Zij waren niet de enigen: Drie dames van de Dianalaan hebben een prachtig laanfeest (of padborrel) georganiseerd. Peter Hendriks maakt van tuin 94 (aan de Kometenlaan) steeds meer een pluktuin-paradijs. En zoals altijd zal mevrouw Nadia Hassanain u weer vragen om de meterstand van uw elektriciteitsmeter op te nemen. Ook fijn en smakelijk is het recept om zelf ingemaakte augurken te maken. Het zaaien en laten groeien van de augurkenplant valt mee, dus wie weet volgend jaar niet alleen een plantjesmarkt maar ook een markt voor zelf gekweekte (en ingemaakte) groenten?

De redactie wenst u een fijne laatste maand van dit tuinseizoen toe. Veel leesplezier!

Peter Oosterhout

VAN HET BESTUUR

We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad en van de tuin heeft kunnen genieten.

De kantine werd goed bezocht. Er waren een aantal activiteiten waaronder de haringmiddag en de jaarlijkse BBQ, die weer goed was georganiseerd. De leuke stekjesdag op de Rozentuin werd geheel spontaan georganiseerd door een aantal van onze leden. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en geslaagde activiteiten!

We zijn nu een paar maanden als bestuur aan het werk, en het is een veelomvattende klus. Rita Väisänen heeft haar taken als 3e penningmeester moeten staken vanwege haar gezondheid. Vicevoorzitter Rein van de Leeuw heeft om inhoudelijke redenen besloten uit het bestuur te treden.

Als startend bestuur zijn we daarmee behoorlijk aangeslagen en bezinnen we ons op de taakverdeling. Rein van der Leeuw zou volgend jaar de voorzittershamer van René van Pareren - de tijdelijke voorzitter - overnemen. Hiermee wordt de roep om een nieuwe voorzitter weer actueel. Wie interesse heeft, wordt verzocht dit kenbaar te maken. Voor het Bestuur is het belangrijk om de basiszaken als de ledenadministratie, verkoop van huisjes, het onderhoud van het park en andere processen op orde te krijgen en goed uit te voeren, mede om te voldoen aan wet- en regelgeving (WBTR, WPR).

Tegelijkertijd worden we van alle kanten overrompeld met praktische zaken: van noodsituaties met water en elektriciteit tot aan zaken waarvan je je mag afvragen of dat een bestuurstaak hoort te zijn (de vuilnisbakken van de Kantine legen).

De grootste uitdaging ligt bij het vrijwilligerswerk/verplichte tuindiensten. Er zijn tuinders die zeer actief zijn en extra taken op zich nemen. Tegelijkertijd groeit de groep leden die vrijgesteld is van deze taken. Er zijn ook mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke omstandigheden niet kunnen meedoen aan vrijwilligerswerk. Hierdoor neemt de druk op de overige leden toe en komt het uitgangspunt dat we een vereniging "voor en door leden" zijn in de knel. Hierover moeten we met elkaar in gesprek gaan. Hoe we dat gaan organiseren zullen we toelichten in de Algemene Ledenvergadering.

Ons tuinpark is ons allen lief, laten we er samen voor zorgen.

We wensen iedereen nog een mooie nazomer!

Het bestuur

DE FEDERATIE DOET WAT AAN HET BIJENTEKORT.

Beste leden van De Federatie! Iedereen weet dat er al jaren steeds minder vlinders en insecten zijn. Vooral moeten wij dan de bijen noemen. Dankzij bijen ziet de wereld er kleurrijk uit. Ze zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen. Behalve nuttig voor de natuur zijn bijen ook bijzondere insecten met een heel interessant sociaal leven. In Nederland leven wel 358 verschillende soorten. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we ze kunnen helpen. In iedere achtertuin zijn verschillende soorten te vinden. Sommige bijen metselen een nest, andere soorten leggen eieren in het nest van een ander. Hoe overleven de bijen in de tuin of op het balkon? Ze hebben voedsel, veiligheid en onderdak nodig. Wilde bijen eten nectar en stuifmeel. Die vinden ze in bloemen. Zet dus



Ook nu er weer een prachtig bijenhuis staat, waar binnenkort heel veel bijen een plekje zullen vinden. De bijenonderzoekers van Naturalis willen graag weten wat er in al die achtertuinen in Nederland rond zoemt. Ze kunnen zelf niet zomaar de tuin inlopen om een kijkje te nemen, en ook niet alle tuinen zelf bekijken. Daarom is er een oproep om waarnemingen te doen aan wilde bijen in tuinen en parken. Dus help met tellen en geef het door. Kijk op de website www.nederlandzoemt.nl voor informatie over wat, wanneer en hoe.

Evert Kuijt



veel soorten bloemen in de tuin, liefst inheemse soorten, die in verschillende seizoenen bloeien. Vanaf februari tot november moet er iets te bloeien staan! Dat is voor jezelf ook leuk. In de lente en de zomer zijn er meestal bloemen in overvloed, maar zorg ervoor dat er ook in het vroege voorjaar en in de herfst voor bijen iets te halen valt. Krokus, groot hoefblad en wilg doen het goed in het vroege voorjaar, zonnebloem en klimop zijn goed voor de herfst. Maar ook onze tuin doet er veel aan. Sinds juli bezit De Federatie een echt bijenhuis het staat een beetje verscholen tussen de bomen, maar loop maar eens naar het gas hok en je zult het vast vinden. Onze super timmerman, tuinman en fijn mens, wat zou De Federatie zonder deze vrijwilliger moeten. Iedereen weet natuurlijk wie ik bedoel en hijzelf wil niet iedere maand in ons blad staan maar ja soms kan je er niet omheen.



FEDE-RAT-IE?

Onlangs heeft het bestuur ons als redactie gevraagd om iets over ratten(overlast) te schrijven. Er zijn al vaker wat stukjes geweest over ratten. Nog zeer recent zelfs. In het juninummer van dit jaar stond iets over de Woelrat, niet te verwarren met de Woelmuis die in veel tuinen voorkomt. In het juli-augustus nummer van vorig jaar is ook weer rattenoverlast gemeld en wat je daartegen kan doen. Met name tegen de bruine rat.

Maar eerst even wat relativeringen: als Federatie zitten we in een groen buitengebied. Daar komen van nature allerlei knaagdieren voor. Dus ook ratten.

Dus zelfs als iedereen alle bekende maatregelen aanhoudt om rattenoverlast te vermijden, zullen we ratten, net als allerlei andere dieren, gewenst of ongewenst, blijven tegenkomen.

Een andere relativering is: ratten zijn niet meer zo gevaarlijk als vroeger. Dat komt eenvoudig omdat de algehele hygiëne en leefomstandigheden van mensen enorm vooruit zijn gegaan. Het officiële kanaal van de GGD zegt dit erover: "Ratten worden door de gemeente alleen bestreden op locaties waar zij te veel schade kunnen veroorzaken of een reëel gezondheidsrisico kunnen vormen. Over het algemeen is dat risico vrij klein."

Dat stelt misschien al wat gerust.

WAT KUNNEN WE WEL DOEN TEGEN RATTENOVERLAST?

Het belangrijkste is eigenlijk: zorg ervoor dat er geen voedselresten in je tuin zijn. Dus maak dat gevulde vuilniszakken buiten goed afgesloten en onbereikbaar zijn. Als je beesten voert buiten in de tuin, zorg er dan voor dat het allemaal opgaat. Zo niet, ruim dan het resterende voedsel op.

Als je eendjes voert, hou dan een fijnmazig net bij de hand om niet opgegeten resten weer uit het water te vangen.

Op de website van vogelbescherming.nl staat precies beschreven wat wel goed voer is en wat niet, ook in dit verband. Hier laten we hun lijstje zien:

Wat wel:

- Speciale vogelvoeren voor tuinvogels
- Strooivoer op (voeder-)tafels en op de grond
- Silovoeren altijd in voersilo's
- Fruit
- Ongebrande (en ongezouten) pinda's altijd in pindasilos
- Vetproducten voor tuinvogels (echter niet in de zon hangen)
- Broodkruimels, maar niet teveel (want te zout)

Wat niet:

- Geen producten met zout
- Geen melk
- Geen vetbollen of pinda's in een (plastic) netje, vogels kunnen erin verstrikt raken en het genereert zwerfafval
- Geen boter of margarine, dit werkt laxerend
- Niet overmatig voeren, dit kan ongedierte aantrekken en zorgt voor de verspreiding van ziektes
- Geen gekookte etensresten. Ze bederven namelijk snel.

Ook hier is weer een relativering op zijn plaats: ratten houden ook van allerlei zaden, pitten en noten. Evenals (licht rottend) fruit. In elke tuin zijn wel bomen of struiken te vinden waar fruit aangroeit, of waarvan de zaden en/of noten in de tuin komen. Dat is dus de natuur. Onze tuinen zijn al een bron van voedsel.

BESMETTINGSGEVAREN

Op de site van het RIVM staan beschreven dat een aantal ziektes, zoals de ziekte van Weil kunnen worden overgedragen door ratten, maar ook dat de kans erg klein is. Hier staat vermeld: "In Nederland is het aantal mensen dat ziek wordt door de Ziekte van Weil beperkt. Oppervlaktewater dat besmet is door rattenurine is de grootste risicobron voor de mens." Verder is op deze site te lezen dat men na het werken in de tuin beter de handen kan wassen. En als je een dode rat vindt: gebruik dan handschoenen en/of een schop om het dode dier te ruimen.

CONCLUSIE

Gebruik je gezond verstand en gooi etensresten niet buiten weg. Voer de vogels en andere dieren met beleid. En bedenk bij dit alles dat we in een semi natuurgebied leven waar ratten van nature voorkomen.



NIEUW LEVEN; DE DOOD KIJKT MEE



Ook dit jaar was er weer veel gepiep in de sloten te horen. Dit betekent dat er weer kleine eendjes en waterhoentjes zijn geboren. Moeder eend gaat dan met haar kroost op pad, duikt steeds wat op en geeft dit dan aan de brutaalste die dicht in de buurt zwemt. En ook de waterhoentjes doen goed hun best. Zij zijn een stuk brutaler dan de eendjes, want deze rakkers lopen rustig de kant op en zelfs het gazon is niet veilig. Maar de dood loert altijd mee voor deze kleine wezens. Is het niet een reiger, dan wel een kraai of een meerkoet. Altijd moeten zij op hun hoede zijn. Moedereend had dit jaar 10 jongen waar 6 van overgebleven zijn. Ook moeder waterhoen heeft het heel goed gedaan, want van de 4 stuks lopen er regelmatig 4 over mijn gazon, samen met vader en moeder. Laatst liep ik langs de singel en daar was Piet de rover actief. Hij was op jacht naar een lekker hapje. Deze keer kon ik dit voorkomen maar misschien is het later wel gelukt. Wij zijn blij met dit nieuwe leven in de sloten en denk eraan: geef geen brood aan deze waterbeestjes want dit is zo slecht voor ze. Een eend in Nederland wordt gemiddeld 3 jaar; ze kunnen eigenlijk wel 30 jaar worden. Brood voeren is dus inderdaad niet goed voor eenden, hoe goed je bedoelingen ook zijn. Vanaf 1 maart tot 1 november is het echt niet nodig om eenden te voeren; in de natuur is dan meer genoeg te eten. Daarbuiten zou je ze kunnen 'helpen' er zijn best veel dierenwinkels die drijvend watervogelvoer verkopen, dit is prima voor eenden, en bevat geen zout en vet zoals brood. Een bijkomend probleem is, dat alles wat niet opgegeten wordt door de eenden voer is voor andere dieren; ook ratten. Naast de mens is de rat een grote vijand van de eend.

Evert Kuijt



FEDERATIE VAN AMSTERDAMSE AMATEURTUINDERS

BESTUUR

Voorzitter	René van Pareren	116
Vice-Voorzitter	vacant	
1 ^e Penningmeester	Emile Doppert	56
2 ^e Penningmeester	Roland van der Borgh	170
3 ^e Penningmeester	vacant	
1 ^e Secretaris	Nanda Liefstink	36
2 ^e Secretaris	Femke van Egmond	122
Algemeen bestuurslid	Tineke de Vlucht	138
Algemeen bestuurslid	José van Vonderen	82

COMMISSIES

BOUWCOMMISSIE

K. van Broekhuijsen	89
R. Booms	184
P. van Broekhuijsen	58

TUINCOMMISSIE

P. Hendriks	139
M. Hillebrand	154
J.P. Hogenes	101

BARCOMMISSIE

W. van Heijningen	26
-------------------	----

KASCONTROLECOMMISSIE

D.J. van der Veen	46
J. van Broekhuijsen	155
W. Bakker	105
H. Berkenbosch	172

REDACTIECOMMISSIE

E. Kuijt	198
Y. Kroonenberg	150
T. Fokker	28
P. Oosterhout	63

KLAVERJASCOMMISSIE

<i>vacant</i>	-
---------------	---

TECHNISCHE COMMISSIE

D. Schuurman	14
C. Schuurman	23

WEBSITE-BEHEERDER

R. van Pareren	116
----------------	-----

ONTSPANNINGSCOMMISSIE

<i>vacant</i>	
---------------	--

OVERIGE FUNCTIES

EHBO & REANIMATIE

J. van Broekhuijsen	155
D. Erisman	115
AED code: 2018	

TRACTORCHAUFFEUR

M. van Rossum	158
B. Wollrabe	186

TAKKENKRAKERS

J. Ferwerda	143
M. Leber	42
J. Veenema	119
B. Wollrabe	186

PERSCONTAINER

R. Wijtzes	78
------------	----

LOODGIETER

Vincent Schoers	114
-----------------	-----

GASDEPOT

M. Kunnen	111
-----------	-----

OPNEMER ELEKTRASTAND

N. Hassanain	16
--------------	----

ELEKTRICIEN

B. van Bente	22
--------------	----

GRASMAAIERS

M. Lucassen	112
P. Tjong Joe Wai	194
S. Bonneveld	209
M. van Rossum	158
B. Wollrabe	186

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

ALGEMEEN ALARMNUMMER

112

GEBRUIK IN NOOD DIT ADRES

Tuinpark "de Federatie"
Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

POLITIE (MINDER URGENT)

0900 88 44

BRANDWEER

020 621 21 21

AMBULANCE

020 555 55 55

CENTRALE DOKTERSDIENST

overdag 020 592 34 34
na 17:00 088 003 06 00

WAARNEMING APOTHEKEN

020 694 87 09

TANDARTS BEM.BUREAU

020 570 95 95

DIERENAMBULANCE

020 626 21 21

ONGEDIERTE-BESTRIJDING

020 555 56 00

MELD MISDAAD ANONIEM

0800 70 00

TAXICENTRALE

020 677 77 77

ANWB WEGENWACHT

0800 08 88

WWW.DEFEDERATIE.NET

Op de website vindt u het laatste nieuws, een plattegrond en praktische informatie.

E-MAILADRESSEN

Info/algemeen

info@defederatie.net

Bestuur

bestuur@defederatie.net

Voorzitter

voorzitter@defederatie.net

Secretariaat

secretariaat@defederatie.net

Penningmeester

penningmeester@defederatie.net

Redactie

redactie@defederatie.net

Tuincommissie

tuincommissie@defederatie.net

Barcommissie

barcommissie@defederatie.net

Bouwcommissie

bouwcommissie@defederatie.net

Ziekenbezoeker

ziekenbezoeker@freedom.nl

COLUMN YVONNE



We hebben een verstekeling op de Federatie, een fraaie witte haan met een rode kam, die besloten heeft bij ons op het terrein te blijven wonen. Dat mag helemaal niet, dat staat in het huisreglement, maar dat heeft hij niet gelezen. 's Nachts zit hij ergens in een boom, in de buurt van het huisje van Jan van Broekhuijsen. Om negen uur 's ochtends wandelt hij op zijn gemak de Planetenlaan af en gaat naar de tuin van Riki, schuin tegenover onze tuin. Daar houdt hij toezicht op de activiteiten, volgt alles wat Riki en Els zoal doen, tot zij weggaan, laat in de middag. Om kwart over zeven trippelt hij terug naar zijn slaapplek. Kippen en hanen kunnen vliegen, maar deze haan piekert er niet over. Hij vliegt alleen als hij boven moet zijn, op de begane grond wandelt hij. Ik ben gek op de haan, maar ik besef dat niet iedereen die mening deelt. Er zijn mensen die wakker worden van zijn gekraai. Toen het nog hartje zomer was, kon dat al om vijf uur beginnen. Mensen die zich aan hem ergerden, lagen zich op te winden in hun bed.

Van slapen kwam het niet meer. 'Dat rotbeest!' schold een van onze burens.

'Ik vind hem leuk,' zei ik. Ik heb gemakkelijk praten, ik hoef niet naar mijn werk.

Maar ik heb nog een argument: hij brengt in ieder geval een natuurlijk geluid voort. De vliegtuigen die voor de uitbraak van het corona-virus over de tuin vlogen, maakten heel wat meer herrie en ze begonnen ook bij het krieken van de dag. Bovendien stootten ze giftige stoffen uit.

Ik heb een mooie herinnering aan hanengekraai. Ooit was ik in Nepal. 's Ochtends om vijf uur ging ik op het dak van het hotelletje zitten en luisterde naar de geluiden van het ontwakende dorp. De hanen kraaiden het eerst. Dan hoorde je de honden blaffen en tenslotte klonken de stemmen van de mensen. Kinderen gingen naar school, burens riepen elkaar toe. Dan verscheen de dieprode zon. Door de Federatie-haan moest ik weer aan die reis denken.

Ik denk niet dat ik ooit nog terugga naar Nepal. Sinds ik een volkstuin heb, hoef ik nergens meer naar toe. Ik ben al ergens. Er zijn meer mensen die genoeg hebben van vlieguren. Dat kun je merken op de tuin, de herrie van Schiphol is beduidend minder sinds Corona. Maar dat is vermoedelijk maar tijdelijk. Steeds meer Nederlanders gaan op reis naar het buitenland.

Waren ze maar net zo tevreden als die lieve haan. Zijn wereld bestrijkt één laantje, twee tuinen. Daar kraait hij 's ochtends een half uurtje over. De rest van de dag heeft niemand last van hem.

Yvonne Kroonenberg

DE FEDERATIEHAAN - VERVOLG

Het verhaal over de Federatiehaan heeft nog een vervolg: op een ochtend hoorde Carla Bonneveld een enorme herrie bij de sloot. 'Ik dacht: het lijkt wel of iemand wordt aangevallen!' Ze liep naar buiten en daar zag ze de Federatiehaan in de sloot liggen, helemaal in paniek. 'Hij had over de sloot heen willen vliegen, denk ik en dat is niet gelukt. Ik heb Hans erbijgeroepen.

Die pakte een dreg-emmer om hem in te vangen. Maar de haan begreep niet dat hij werd geholpen. Hij ging eerst naar de andere kant van de sloot en toen de duiker in. Zijn kopje zakte steeds dieper weg.' Hans Bonneveld wilde al omlopen om hem vanaf de andere kant te redden, maar de haan was veel te bang en ploeterde in de richting van Carla.

'Ik kon aan zijn snaveltje komen, zo bang was hij. Hij ging weer naar de kant waar Hans stond en die heeft hem met die dreg-emmer opgevestigd. Hij was helemaal zwart.'

Maar hij was gered! dankzij deze twee dappere tuinders. 'Ja,' zegt Hans, 'en hij liep gewoon weg. Er kon geen bedankje af.'

Yvonne Kroonenberg

HET IS WEER VOORBIJ: DIE (RARE) MOOIE ZOMER

Als u dit nummer van De Federatie leest, is het alweer september en is ook dit -anders dan andere- tuinjaar bijna voorbij. Wat voor plannen hadden wij allemaal niet gemaakt voor dit jaar! Maar alles zou toch iets anders lopen, niet zo erg als in 2020. Het vaccineren kwam maar niet van de grond, Nederland begon er als één van de laatste landen mee. Later in het jaar ging het wel beter en werden er 200.000 prikken per dag gezet. Dat cijfer is inclusief de vaccinatie met het vaccin van Janssen, waarvan één dosis genoeg is. In Nederland zijn nu 12,5 miljoen mensen gevaccineerd, en bijna 11 miljoen daarvan is al volledig beschermd. Dat betekent dat 71% van alle volwassenen is inmiddels ingeënt. Van alle 51-plus-sers is ruim 84% volledig ingeënt. Dat cijfer loopt op tot 91% van de 76- tot 80-jarigen. De opkomst onder tieners geboren tussen 2004 en 2009 is verder gestegen, aldus het RIVM. Tot en met zondag had 43% van hen een eerste vaccinatie gehad. Onder 18- tot en met 25-jarigen is dat 64%. Gelukkig was er wel weer voetbal in de stadions. Helaas er mocht geen publiek bij zijn, maar je kon toch op de tv kijken. Verder waren er nog steeds geen festivals en



Wisselvallige zomer



Voorkom een spuitser na de winter

kermissen en was je ziek of had je klachten moest je thuisblijven en je laten testen. Wat een rare toestand! Gelukkig mocht er, stukje bij beetje, steeds meer maar de anderhalve meter bleef bestaan. Zelfs onze kantine ging open er waren heerlijke maaltijden te krijgen en natuurlijk patat en kroketten. En dan de Olympische Zomerspelen in Japan! Wat een succes en een vreugde was het daar in Tokio! Nooit eerder werden er zoveel medailles gewonnen, het oude record van 25 medailles in 2000 in Sidney werd verpulverd en op 36 stuks gezet. Ongekend wat in die 16 dagen daar is gebeurd. En zo ging ook dit tuinseizoen voorbij en worden de dagen weer geleidelijk aan korter. En dat is goed te merken ook. Vandaag, zaterdag 4 september, komt de zon om 7 uur op, alweer 2 uur later dan in juni en gaat deze onder om even voor half 9 ruim 1 ½ uur eerder. Nog een maandje, dan is het open tuinseizoen 2021 helaas alweer voorbij en moeten we weer enkele belangrijke zaken regelen.

TOEGANGSHEKKEN GAAN WEER OP SLOT

Vanaf 1 oktober t/m 31 maart, het gesloten tuinseizoen, zullen alle toegangshekken weer worden afgesloten. Met de sleutel die Federatiebewoners bezitten is het natuurlijk gewoon mogelijk om je tuin te bezoeken. Ga nooit in op vragen van mensen om het hek even open te laten!!! Voorkom iedere mogelijkheid tot diefstal, dat hebben wij op deze manier in eigen hand.

AFSLUITEN WATERLEIDING

Zodra u de waterleiding heeft afgesloten, is het belangrijk om alle leidingen leeg te blazen. Denk daarbij ook aan uw gasgeiser, dat daar geen resten water in achterblijven. Ook belangrijk is de wc-pot: maak hem leeg en droog, zodat hij bij strenge vorst niet kapot kan vriezen. Kortom, alles dus goed doorblazen. Een tip van de redactie: koop bij de Action voor een paar euro een luchtpompje. Daarmee gaat het leegblazen van de waterleiding heel gemakkelijk, en kunt u in het voorjaar zonder problemen de kraan weer lekker opendraaien.

VOORKOM WATERLEIDINGPROBLEMEN!

Zodra er een vorstperiode aanbreekt bevriest de waterleiding meteen. Ook de afgelopen winter was het weer op enkele tuinen raak. Op het moment zelf lijkt er nog niets aan de hand, maar zodra de dooi inzet, zijn de rapen gaar en springen de leidingen open. Wij kenners spreken dan van een 'spuiter'. Met een zichtbare spuiter is het probleem snel opgelost, maar spuit het water de grond in, dan kan het ook weken later pas zichtbaar worden, en al die weken lopen



De elektriciteitsmeters op de Federatie zijn niet zo ouderwets

OPGAVESTROOK ELEKTRAMETERSTAND

Inleveren vóór 1 oktober 2021 in de brievenbus bij de bestuurskamer. Het rode vakje niet invullen. Tip: print de PDF (zie www.defederatie.net), dan hoeft u de bon niet uit het blad te knippen.

							X
--	--	--	--	--	--	--	---

naam

tuin nummer

adres

postcode

plaats

telefoon

mobiel

e-mail adres

de liters water de grond in. Het bestuur weet u dan wel te vinden voor de rekening! Wie het water in het gesloten seizoen niet goed of helemaal niet afsluit, krijgt een financiële boete opgelegd van € 100,-, als er door deze nalatigheid (water) schade ontstaat tijdens of na een vorstperiode!

VUILNIS ZELF AFVOEREN

Vanaf oktober tot en met maart, in het gesloten tuinseizoen, is het niet mogelijk uw afval aan te bieden bij de afvalcontainer. De reden daarvoor is dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt door de tuinders in deze periode. U wordt daarom vriendelijk verzocht uw afval zelf mee naar huis te nemen.

OPNAME METERSTANDEN ELEKTRA 2021

Dit jaar zal opnieuw Mevr. Nadia Hassanain bij u langskomen met het verzoek, haar toe te laten tot de elektrameter om de meterstanden op te nemen. Zij doet dit voor het bestuur. Daarnaast moet u ook zelf uw meterstanden doorgeven via hiernaast staande opgavestrook!

Vul de gevraagde gegevens zorgvuldig en duidelijk in, zodat het bestuur meteen ook kan controleren of uw adres en telefoonnummers nog overeenkomen met die in de eigen administratie. Het is uw eigen opgave die wordt gebruikt, deze zult u aantreffen op de jaarnota die u in januari 2022 van De Federatie ontvangt.

AGENDA

ALLERLEI

POST DOORSTUREN?

Het postadres voor leden tijdens het seizoen luidt:
Tuincomplex De Federatie
tuin nr. ... - Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

TRACTOR NODIG?

Tractorwerkzaamheden kosten € 3,- per uur of per rit.

ZIEKENBEZOEKER

Wordt u opgenomen cq. geopereerd in een ziekenhuis?
Of is iemand u ontvallen?
Meld het a.u.b. bij de ziekenbezoeker, Gerard Vink.
Telefoon (06) 40 48 33 01
Tuin nr 129
E-mail ziekenbezoeker@freedom.nl
(scan van rouwkaart graag meesturen)

Let op: i.v.m. de corona-crisis kunnen de tijden afwijken!

GASHOK / PERSCONTAINER

Iedere zondag (tijdens het seizoen) van 11:00 - 11:30 uur open.
De prijs van een gasfles is €24,50.

SPREEKUR BESTUUR

Om de zaterdag (tijdens het seizoen), van 10:00 - 11:00 uur is er een bestuurslid in de bestuurskamer aanwezig voor uw vragen of opmerkingen. Zie de agenda voor de juiste data.

VUILNISZAKKEN KOPEN

Op de zaterdagen dat het bestuur aanwezig is (zie boven) kunt u de bedrukte vuilniszakken kopen in de bestuurskamer.

BAKFIETS OF INVALIDEWAGEN/ROLSTOEL NODIG?

Deze staan bij het werkhok van de tuincommissie en zijn na overleg te gebruiken.

WINKEL 'THE GARDEN SHOP' BIJ ONS LUSTOORD OPENINGSTIJDEN

Maart - April / September - Oktober
Zaterdag 10.00 - 13.00 uur
Mei - Juni - Juli - Augustus
Zaterdag 10.00 - 13.00 uur
Zondag 10.00 - 12.00 uur
Woensdag 14.00 - 16.00 uur

DE PITTENSPECIALIST

levert producten als butaan-/propane gas verwarming, petroleum, koelkasten, geisers en kookplaten.
Jacob van Lennepstraat 8, 1053 HG Amsterdam
Telefoon (06) 16 48 70 75
OPENINGSTIJDEN
i.v.m. de corona-crisis is de winkel tijdelijk gesloten.
WEBSITE www.pittenspecialist.nl

SEPTEMBER

zaterdag 4 spreekuur bestuur
zaterdag 18 spreekuur bestuur
zaterdag 18 - 13:00 Algemene Ledenvergadering

KANTINE

Hoera: de kantine is weer open!
Elke vrijdag, zaterdag en zondag

Vrijdag:
van **18:00 tot 22:00**
Zaterdag en zondag:
van **16:00 tot 20:00**

Houdt u zich a.u.b. aan de 1,5m.



SCHRIJF MEE!

Wil je reageren of heb je een stukje geschreven?
Alle bijdragen (ook foto's) zijn van harte welkom!
Stuur ze bij voorkeur per e-mail aan
redactie@defederatie.net

Soms moeten we een stuk (een beetje) aanpassen of korter maken, om te zorgen dat het past.

DEADLINE WINTER-NUMMER

Stukjes of foto's moeten niet later dan **vrijdag 26 november** binnen zijn bij de redactie.

De Redactie

CORNICHON OF ZURE BOM?

Deze zomer kregen wij van een vriend uit Berlijn plantenzaadjes: tomaten en augurken. We hebben ze natuurlijk meteen gezaaid, en trouw water gegeven - voorzover nodig, met alle regen deze zomer. Het was geen verspild zaad, want al snel groeiden er flinke planten uit. De augurk is zeker anderhalve meter hoog. Vol trots lieten wij het resultaat zien aan het bezoek, dat langs was gekomen voor een glaasje rosé: 'Kijk, er zitten zelfs al een paar augurken aan!'. 'Zure of zoet-zure?' werd ons meteen gevraagd...

Voorlopig moeten er eerst wat meer groeien, voordat we een potje kunnen vullen. Maar het ziet er hoopvol uit. De meeste vruchten zijn van gemiddeld formaat: wat groter dan cornichons, kleiner dan echte zure bommen.

Als je zelf ook een augurkenplant in je tuin hebt staan, hier is een recept:

Was de augurken grondig onder koud stromend water en verwijder de stekeltjes. Zet de augurken 36 uur in een oplossing van 75 g. zout per liter water. Spoel daarna goed af. Vul een gesteriliseerde (jam)pot met de augurken. Kook 200 ml azijn, 130 ml witte wijn, 170 ml water en 60 gram suiker (proef zelf of de verhouding zoet/zuur goed is). Voeg kruiden toe: een kant-en-klaar mengsel, of kies zelf bv. mosterdzaad, peperkorrels, dille, dragon. Laat 8 min. koken en vul de pot tot de rand met het hete vocht. Zet de pot met deksel op z'n kop. Laat ten minste twee maanden op een donkere, koele plek staan voor gebruik.



Timon Fokker

Een augurk in wording

HULP GEZOCHT

Lieve leden, we komen vrijwilligers te kort.

Om onze vereniging draaiende te houden zijn wij hard op zoek naar **enthousiaste vrijwilligers** voor onderstaande werkzaamheden. Dit geldt als algemeen werk.

We hebben op dit moment vacatures in de **Tuincommissie**
Barcommissie

We zoeken vrijwilligers om:

- gasslangen te controleren
- kantineafval naar de perscontainer te brengen
- de was van de kantine te doen
- de vlag te hijsen op vlagdagen

Wacht niet langer, meld je nu aan!

Om je aan te melden, of voor meer informatie: stuur direct een e-mail naar bestuur@defederatie.net

TE KOOP

GARDEN GROOM - VEILIGE HEGGENSCHAAR
Garden Groom MIDI met slang, opvangtas en opvangbak voor het knippen van buxus- en taxushagen en kleine heggen.

Hij verzamelt en maalt het afval van de heg. Zo goed als nieuw in doos met alles erbij, inclusief gebruiksaanwijzing.

Sla je slag! Prijs slechts € 17,50

Voor info: 06-50814007



POEP AAN JE SCHOEN..!

Kort geleden kreeg de redactie een e-mail van een tuinder (zelf ook een trotse hondenbezitter) die zich groen en geel ergert aan het feit dat sommige mensen hun hond tussen de geparkeerde auto's laten poepen en het dan niet opruimen. Het is natuurlijk niet fijn als je ongemerkt in de poep trapt en vervolgens in je auto stapt! In een stripverhaal is dat best grappig, maar als het je zelf overkomt, is het toch minder leuk. Eén van de grootste ergernissen van veel Nederlanders is overlast van hondpoep. Ondanks regels en wetgeving blijft het probleem maar bestaan. En de oorzaak ligt niet zozeer bij de honden, maar bij hun baasjes.

In zowel Amsterdam als de gemeente Ouder-Amstel wordt een streng beleid gevoerd om de straten schoon te houden en overlast tegen te gaan. Helaas ontbreekt het aan mankracht



om dit beleid daadwerkelijk te handhaven. Maar hoe moeilijk kan het zijn om je gewoon aan de regels te houden? De regel is dat je de poep van je hond moet opruimen, en bij controle moet de hondenbezitter daarvoor een zakje of schepje bij zich hebben. En voor wie zich zorgen maakt over het feit dat poepzakjes voor extra plasticafval zorgen: er zijn diverse ecologische en milieuvriendelijke zakjes te koop, gemaakt van (bijvoorbeeld) maïzetmeel. Die zijn biologisch afbreekbaar en dus geen bron van zwerfafval. Maar ondanks het feit dat dit soort zakjes snel vergaan, kun je ze beter niet in de compostbak gooien, maar in plaats daarvan in de afvalbak. Een poepschep gaat natuurlijk langer mee, maar die moet je dan wel weer regelmatig

schoonmaken.

Natuurlijk, de Federatie ligt in een buitengebied en vogels en konijnen ruimen hun poep ook niet op. Die vergaat op natuurlijke wijze in de natuur. En er is verschil in de hoeveelheid die bijvoorbeeld een Pekinees of een Deense Dog produceert. Maar dan nog is het een kleine moeite om in ieder geval te zorgen dat de uitwerpselen van je hond niet blijven liggen op een plek waar een ander er in kan stappen. Los van het ongemak en de stank, is het ook onhygiënisch. Daarom een vriendelijk, doch dringend verzoek: als je je hond uitlaat rondom de Federatie, zorg er dan altijd voor dat de poep van je trouwe viervoeter opgeruimd wordt. Uw medetuinders (en hun bezoekers) zullen u er dankbaar voor zijn!

Timon Fokker

STEKJESDAG

Onlangs werd er spontaan een stekjesmarkt georganiseerd in de rozentuin, op initiatief van een klein groepje tuinders. Het is één van de grote geneugten van het (volks)tuinieren, dat je niet alleen ervaringen, maar ook plantjes kunt uitwisselen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een paar kleine potjes en een beetje geduld. Hopelijk wordt de stekjesdag een regelmatig terugkerend evenement.



KRAAIEN

De kraai komt met twee duidelijk te onderscheiden rassen in heel Europa voor. In onze omgeving (het westen van Nederland) is de zwarte kraai een bekende verschijning. In het oosten van het land komt ook de bonte kraai voor. Bont is een wat groot woord voor de tweekleurige vogel met voornamelijk vuilgrijs op het lichaam en zwarte vleugels met een zwarte kop. Daarbij is de bonte kraai in Nederland voornamelijk een hybride, ofwel een mengsel tussen de zwarte en bonte kraai. Deze 44-51 cm hoge vogels met een spanwijdte van 84-100 cm zijn slimme rakkers. Kwamen ze voorheen voornamelijk in bos en duin voor, tegenwoordig broeden ze ook in drukke stadscentra. Ze hebben daarmee hun angst voor mensen van zich afgezet. Vanwege vermeende schade aan van alles en nog wat zijn ze lange tijd sterk vervolgd geweest. Hoewel de soort bekend staat als een standvogel is dat niet uitsluitend het geval. Er is wel degelijk trek van oost naar west en van noord naar zuid. In het najaar op telposten langs de kust wordt dit goed waargenomen. De zwarte kraai is in de zomer vooral een solitaire vogel, dit in tegenstelling tot de bonte die graag in groepen leeft. De kraai bouwt een groot nest, meestal hoog in alleenstaande bomen. De nestkom wordt bekleed met haren, mos en veertjes waarin 2 tot 6 eieren worden gelegd. Beide ouders zorgen voor het legsel en voor het grootbrengen van de jongelingen. Het gezin blijft vaak nog langer samen na het uitvliegen. Het voedsel bestaat in het voorjaar voornamelijk uit jonge vogeltjes en eieren, hetgeen de kraai ook zijn slechte naam bezorgd heeft. Ook een ziek konijn of ander hulpeloos

dier wordt aangepikt. Zoet- of zoutwater mosselen zijn onderdeel van het dieet. Grote exemplaren mosselen laten ze vanuit de lucht op steen of asfalt neervallen waarna de weekdieren gemakkelijker bereikbaar zijn. Kleinere exemplaren worden in stukjes gehakt en vervolgens met schaal en al verzwolgen. In de winter worden ook noten en zaden gegeten. Kraaien leven op plekken waar veel vogelleven is, en menselijke activiteit. Want ook afval of een stukje brood wordt niet versmaad. In feite is het een alleseter. Kraaien zijn de grootste vijand van de weidevogels, ze worden dan ook groepsgewijs aangeval-

len door vogels zoals Kieviten en grutto's. Omgekeerd achtervolgen kraaien buizerds, sperwers en kiekendieven om ze op die manier hun prooi afhandig te maken. De Nederlandse taal kent diverse uitdrukkingen en gezegdes waarin de kraai wordt genoemd: één bonte kraai maakt nog geen winter; een vliegende kraai vangt altijd wat; hij heeft er verstand van als een kraai van een zaterdag; de ene kraai pikt de ander de ogen niet uit; kind noch kraai hebben; een wilde kraai van een meid. Daarmee is duidelijk dat de kraai al lange tijd een bekend verschijnsel is in onze omgeving.

Carry Bennink



EEN LACH EN EEN TRAAAN IN DE DIANAALAN

Ongeveer begin juli lag er een briefje in mijn bus met de aankondiging van een “padfeest” van de Dianalaan. De dames Wilma, Thea en Marja hadden dit leuke initiatief genomen. Niet zomaar; ook omdat er veel nieuwe burenen waren op de Dianalaan, dacht dit trio dat het wel eens leuk zou kunnen zijn. Elkaar ontspannen kunnen ontmoeten. Het bleek een gouden greep.

Op zaterdag 14 augustus was het dan zover. De godin Diana werd bijgestaan door de weergoden Sol Invictus (zon) en Mithras (licht)... Die informatie mogen we meteen weer vergeten. Wat ik er mee wil zeggen, is dat het droog en zonnig weer was met een aangenaam temperatuurtje. Goed getimed dames!!

Niet iedereen was er, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen was gevraagd om stoelen, drinken en wat hapjes mee te nemen. Nou die waren er! Niet alleen pinda's, chips, noten, eitjes, maar er waren ook hele schalen vol met risolles, loempiaatjes, spekkoek (met chocola!) en kipbroodjes met sambalsaus.

Wilma was de DJ en zorgde voor uitstekende muziek. Zowel “Aan de Amsterdamse grachten” als “Oh oh Den Haag” werden uit volle borst meegezongen, de ene met een meer Amsterdams accent, de andere met een onvervalst Haags accent. Iedereen kletste gezellig met elkaar. Jules en Ilse waren helemaal in hun element, er werd gedanst en gelachen.

Ook was er ruimte voor wat minder leuke verhalen. De avond daarvoor, vrijdag de dertiende (!) was er een stroomstoring geweest, die - toeval of niet - alleen de Dianalaan had bezocht. Zeer waarschijnlijk een overspanning

van het netwerk had bij veel huizen de adapters kapot doen gaan. Digitenne was een van de slachtoffers. Gelukkig niet bij iedereen... maar wel vervelend dus.

Het bestuur (bij monde van José die ook aanwezig was) had aangekondigd om dit goed te laten onderzoeken en heeft iedereen inmiddels een email gestuurd met het verzoek om nauwkeurig op te schrijven wat de schade is.

Maar bij dit alles blijkt maar weer: een avondje gezelligheid (met je burenen) maakt heel veel goed! Het feestje was echt top. Dus bij deze veel dank aan Thea, Marja en Wilma die dit alles zo piekfijn hadden georganiseerd en verzorgd!! (En dan ook nog de volgende dag volle dan wel lege flessen terugbrengen bij de oorspronkelijke eigenaars). Chapeau!!

Peter Oosterhout



SPETTER (2006-2021)

ER IS EEN AMSTERDAM-DUIVENDRECHTER DOOD GEGAAN.

Spetter kwam, samen met zijn broertje, in 2006 bij ons. Gevonden in een plastic zak in het Venserpark in Duivendrecht. Degene die hem daar achterliet moest eens weten wat deze kater nog in zijn mars had. Bijna iedereen op De Federatie kende hem en ook in de parken om ons heen was hij een graag geziene gast. Er was ook wel conflict. Boetes zijn er voor hem gegeven en er is letterlijk voor hem gevochten. Natuurlijk heeft hij zelf ook wel geknukt. Hij is een keer aangereden door een auto en heeft een oog verloren. Voor geen hond was hij bang en hij was vriend van iedereen. Maar nu is hij dood.

Toen onze oude katten het hele huis onder begonnen te plassen en poepen na de geboorte van onze eerste baby wilde ik helemaal geen kat meer. Een goede vriend had muizen en vroeg onze katten te leen. Hij mocht ze houden. Daar hebben ze nog enkele jaren prima geleefd en geen overlast meer gegeven. En hij was voor jaren van de muizen verlost. En toen stonden enkele jaren later mijn kinderen met die twee poepies op de stoep. Zeg dan maar eens nee. De broer hield het na een half jaar bij ons voor gezien en was rond kerst en nieuwjaar plots verdwenen. Om na een paar maanden op te duiken bij een gezin nog geen kilometer van ons huis. Dat hebben we maar zo gelaten. Spetter groeide op als de knuffel van onze jongste dochter. Hij vond alles goed en werd met een poppenkar door het huis gereden. Hij was een super aanhankelijke kat en zij was dol op hem. Samen groeiden ze op tot hij het, een jaar of 10 oud, zat was. Buren klaagden over hem. Hij liep



overall binnen en at de bakken leeg. Lag rustig op een vreemde bank uit te buiken. Zelfs speciale kattenluiken met chip konden hem daar niet tegenhouden. Toen wij op reis waren werd hij aangereden. Met heel veel verzorging en liefde van een buurman heeft hij het maar net overleefd. Na de plastic zak na zijn geboorte had hij hiermee wel zijn tweede leven gehad. Met de zelfde buurman ben ik jaren later nog op de vuist gegaan.... omdat wij volgens hem Spetter verwaarloosden. Het ging door de buurt dat wij hem geen eten gaven. Allemaal onzin natuurlijk. Spetters eetlust was onverzadigbaar. Op de Federatie kreeg hij dagelijks eten van diverse mensen, door die hongerige blik en dat zielige miauwkje van hem. Wij wisten wel beter. Op zijn 10de verhuisde Spetter naar de Federatie. We hadden hem een keer mee genomen en daarna stond zijn besluit vast. Hier ging hij voortaan wonen. Zijn liefde voor ons was groot, maar die voor de Federatie toch nog groter. Elke keer als hij mij zag was hij dolblij en volgde er een minutenlange vrije partij. Telkens namen we hem weer mee naar huis en telkens ging hij weer

terug. Eerst bleef hij nog een week bij ons thuis, toen enkele dagen en uiteindelijk niet langer dan een uurtje. Hij is zelfs nog in therapie geweest bij het asiel. Elke keer liep hij terug van ons huis in Duivendrecht naar de Federatie. Via een GPS tracker kwamen wij er achter dat dit niet in een rechte lijn ging maar wel altijd dezelfde route. Van Duivendrecht via de busbaan recht op de Federatie af, maar dan net voor het spoorwegviaduct rechts naar Station Duivendrecht en dan via het golfterrein naar de Federatie. Daar zwierf hij door alle parken tot hij thuis was op nr. 171. Ook een boete van 25 euro, gegeven door het bestuur nadat een bewoner klaagde over een poepje in zijn tuin, kon Spetter niet ontmoedigen. Ook de winter kon Spetter niet terug naar huis jagen. Gelukkig voor hem kreeg hij onderdak bij buurvrouw Anna. Jaar in jaar uit was Spetter weer reuze blij als wij bij hem op bezoek kwamen maar de Federatie bleef zijn huis. Als wij weer gingen zwaaide hij ons uit op de parkeerplaats. Hij maakte wandelingen met ons over het park. Met Anna ging hij naar de kroeg, waar hij zijn vaste plaats kreeg op de barkruk naast haar. Tot het niet verder ging. Oud en versleten was hij, na een leven op jacht naar muizen, ratten, konijnen en alles wat er verder nog te eten was. Tekort kwam hij nooit en hij bleef zijn leven lang een atleet. Anna heeft hem nog winters lang verzorgd. Liet de laatste winter zelfs de kachel voor hem branden. Hij heeft een prachtig leven gehad en hij blijft altijd in onze gedachten. Van Spetter is er maar één en we zullen hem voor eeuwig missen.

Victor Zantman

HET BLIJFT BIJZONDER, TUIN 94!

Na mijn bezoekje aan het nieuwe bijenhotel (zie het verslag op pagina 3 in dit blad) dat er bovendien schitterend bij staat, ben ik even door gelopen naar tuin 94 om te kijken hoe het daarmee gaat. En, zoals beloofd in het vorige nummer van ons blad, ik ga daar meer stukjes over schrijven. Iedere keer is het genieten wanneer uit de verte al te zien is wat daar allemaal bloeit. Ook deze keer werd ik niet teleurgesteld. Opnieuw stond de tuin vol bloemen en de groentebakken puilden uit met alle soorten fruit en groenten. Helaas waren alle aardbeien al geoogst maar verder stond alles er rijp bij om te plukken. Ook het huisje is weer

verbeterd, het zag er een paar jaar geleden niet uit. Het was eigenlijk een sloophuisje maar Peter Hendriks heeft er zijn schouders onder gezet en iedere keer is er iets aan veranderd en verbeterd. De nieuwe deuren zijn inmiddels ook geschilderd het slot is erin gehakt en geboord en ook dit klusje is weer geklaard, maar er moet nog veel aan gebeuren. Ook in de nieuwgebouwde kas staan en hangen de eerste vruchten. Zo staan er karrevrachten tomaten te stralen. Wat een mooi gezicht! Ook de haag met gele bloemen is helemaal tot bloei gekomen. Het is een project dat echt geslaagd is. Jammer dat er geen groepen bezoekers mogen langskomen,

zoals twee jaar geleden, met bewoners van het verzorgingshuis De Open Hof. Wat hebben deze mensen op hoge leeftijd genoten van onze speciale tuinen zowel nummer 94 en tuin 203, ondanks het slechte weer van die maandag 12 augustus. Ook ging toen een compliment uit naar het verzorgingspersoneel, want het is een klus om vier rolstoelen met een bejaarde erin met een rolstoelbusje te vervoeren. Misschien zal het komende jaar, wanneer de pandemie voorbij is, dit weer mogelijk zijn. Laten wij het hopen want het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Tot slot: wij blijven de tuinen 94 en 203 volgen!

Evert Kuijt

