

VERENIGINGSBLAD VAN  
DE FEDERATIE  
VAN AMSTERDAMSE  
VOLKSTUINDERS



# DE FEDERATIE

**IN DIT NUMMER:**

LEESVOER: **MINIBIEB**

IN HET ZONNETJE: **HET BESTUUR**

VERSLAG: **LEDENVERGADERING**

COLUMN: **YVONNE KROONENBERG**

11 VRAGEN AAN... **GERARD EN HENNY**

FAUNA: **DE MOL**

MOOI KADO: **VOETBALGOALTJES**

TERUGBLIK: **OPHEF OP DE TUIN**

GERED: **EEND IN DE KNEL**

VOORTGANG: **GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN 94**

ONKRUID: **JAPANSE DUIZENDKNOOP**

**JUNI 2019**

**JAARGANG 64**

# VAN DE REDACTIE

## WIE IS DE MOL NIET?!

Het bekende TV-programma gaat over mensen die de zaak dwarsbomen. Op de Federatie zijn dat bijvoorbeeld lieden die hun auto vlak voor de ingang zetten. (Levensgevaarlijk!) Of hun auto 'dubbel' parkeren. (Aso!) Maar voordat we in verder gevloek en getier vervallen, willen we aandacht voor diegenen die de Federatie juist een handje helpen.

Zo is er een kersvers nieuw bestuurslid: José van Vunderen. Hulde! Zij had meteen op de ALV aangeboden om als algemeen functionaris in het bestuur te willen zitten. Maar er zijn meer mensen nodig.

Dat leest u in het (foto)verslag dat Emma Veenstra maakte van de laatste ledenvergadering.

Overigens was Emma niet de enige die de redactie (Yvonne, Evert, Timon en Peter) heeft bijgestaan.

Ook Max Paumen was weer van de partij met zijn stukje over de aan de Federatie gedoneerde goaltjes. Nieuwe namen zijn er ook: zo schetst Riki Smink een benauwend verhaal over een eind in nood.

Vera Amende vertelt over de geschiedenis van de Open Tuindagen als voorschot op de Open Tuindag van 23 juni.

Een andere duik in het verleden is ook het tweede en laatste deel over de Federatie via krantenarchieven.

Om nog even stil te staan bij de mensen die zich voor de Federatie inzetten: de gemeenschappelijke tuinen (203 en 94) hadden niet kunnen bestaan zonder de hulp van alle vrijwilligers die zich de afgelopen maanden druk hebben gemaakt om twee heel bijzondere tuinen te maken. Dank daarvoor! Evert Kuijt bericht nog waarom tuin 94 zo bijzonder is.

Voorzitter Cees uit zijn bewondering voor het mooie en veelkleurige groen in zijn voorwoord. Op de achterzijde wordt evenwel de groene ellende, die Japanse Duizendknoop heet, beschreven. En vooral wat u daartegen doen kan! Een duidelijke groene 'mol' die met wortel en tak moet worden geruimd.

De enige echte mol (*Talpa europaea*) komt dan ook nog aan bod. Om overlast van dit aandoenlijk, halfblinde fluwelen beestje te voorkomen kunt u geurbollen gebruiken. Evert doet hier verslag van. Vanuit de redactie wens ik u allen veel tuinplezier... en wat mollen en geurbollen betreft: ik hou het maar op geurige bloemen in de tuin.

Peter Oosterhout

# VAN HET BESTUUR

Hoi Medetuinders!

Inmiddels is het nieuwe tuinseizoen in volle gang. Je ziet de planten en bomen per dag veranderen. De kleuren zijn prachtig, ook de verschillende kleuren groen, vooral als die naast elkaar staan.

Er is de afgelopen winter weer diverse keren vergaderd door het bestuur. Ook zijn we naar bijeenkomsten over de Nieuwe Kern geweest voor het regio-overleg, naar een debat over groenvisie in de toekomst, en een debat over de groene scheg. En nog een debat over volkstuinten in pakhuis de Zwijger.

Ik noem dit even op, omdat het bestuur uit vier leden bestaat. We doen het met de nodige passie, maar het is veel werk. Het is dus van groot belang, dat we nieuwe bestuursleden krijgen. We zijn heel blij met de toetreding van José, maar we hopen dat meer mensen haar voorbeeld volgen. Na een oproep in het jaarverslag heeft nog niemand gereageerd.

Wat De Federatie nodig heeft is een eerste Secretaris en een tweede Penningmeester. Ik besef dat niet iedereen geschikt is voor deze functies, maar er zijn toch wel tuinders die dit prima zouden kunnen invullen. Wel heeft iemand zich gemeld voor de functie Loodgieter, daar zijn we erg blij mee. Op dit ogenblik draait de nieuwe barcommissie op volle toeren en zijn de mensen erg gemotiveerd.

De jaarvergadering is weer achter de rug. Ik maakte mij er een beetje druk om en wel om de volgende reden: de vorige barcommissie zorgde dat alles klaar stond, dus ook de microfoons. Maar de huidige barcommissieleden waren nog niet aanwezig. We dachten: hoe gaan we dat oplossen? Ik heb toen Rien gebeld en hem gevraagd om ons uit de brand te helpen. Nou, ik kan jullie vertellen, hij was nog eerder bij de kantine dan ik! Hij heeft de microfoons aangesloten, de tafels en stoelen neergezet en het podium geplaatst. Geweldig toch?

Nu even iets over de elektra-installaties op de tuinen. Na een grote stroomstoring, zijn mensen met kennis van zaken bij elkaar gekomen om erover na te denken. In het volgende tuinblad komen we hier op terug, want ik merk dat ik het weer te lang maak. Dus wil ik afsluiten, met de woorden.

Het Bestuur wenst uw een goed, gezond en zonnig tuinseizoen toe!

Cees v Broekhuijsen  
voorzitter Federatie

# DE FEDERATIEBIBLIOTHEEK

## VAN CARRIE VIA DE DA VINCI CODE TOT ARENDSOOG

De laatste jaren zie je het steeds meer in het straatbeeld: in elkaar getimmerde planken en kasten waar boeken liggen die je zo mag meenemen.

Ongetwijfeld hebben factoren als digitalisering en 'ontspulling' daarmee te maken.

Hoe dan ook, ook de Federatie heeft nu een eigen straatbibliotheek. Maar dan zonder bibliothecaris die zuur zegt dat je het boek te lang hebt gehouden. Dit sympathieke initiatief kwam van Peter Hendriks. Hij heeft afgelopen winter met Boyd Wollrabe dit boekenhuisje opgeknapt. Met deur en schuifslot zodat de boeken droog zijn en blijven. Oorspronkelijk was dit prachtige minihuis van Federatiebewoner Rik van Rossum die zo aardig was om het een tweede leven te geven.

Het kastje puilt nu al bijna uit. Er is dus genoeg te vinden. Het aanbod is net zo gevarieerd als de federatiebewoners zelf.

Ludlum? Ruim voorhanden! Arendsoog? Neem mee! Ook klassiekers van Konsalik zijn er te vinden. En wie het voornemen heeft de thuishopper te bezoeken, vindt hier ook een selectie roddelbladen. Zit je daar niet om verlegen.

De openingstijden zijn van 6 uur 's morgens tot laat na zonsondergang. Let wel: het is de bedoeling dat je de boeken weer terugbrengt, tenzij je zelf iets aanlevert. Doneren mag natuurlijk altijd!

Het boekenkabinet is te vinden bij het clubhuis aan de kant van de middensingel.

Peter Oosterhout



# HET BESTUUR VAN DE FEDERATIE



Van links naar rechts: Max Paumen (2e secretaris), Marco Overbeek (2e voorzitter), de voorzitter (Cees van Broekhuijsen), de Penningmeester (Annemiek de Winter) en José van Vonderen (algemeen functionaris).

Iedere vereniging heeft een bestuur, maar onze federatie bestaat bovendien uit meerdere commissies en ook nog uit enkele overige functies. Al deze tuinders zijn vrijwillig bezig om alles goed te laten verlopen op ons tuincomplex. De redactie gaat iedere maand een commissie of een functie in het zonnetje zetten, we beginnen in dit nummer met het bestuur. Het bestuur telt 7 leden maar helaas zijn er nog steeds 2 plaatsen vacant, namelijk 1e Secretaris en 2e Penningmeester. Hiernaast is het huidige bestuur te zien tijdens de laatste algemene ledenvergadering. Zoals gezegd: er zijn nog 2 plaatsen vacant. Misschien denk jij wel dat is iets voor mij, ga eens praten en wie weet zit jij volgend jaar wel achter de bestuurstafel tijdens de A.L.V.! De redactie bedankt het bestuur voor al het werk wat zij verzetten.

Evert Kuijt

# ALV: 'WE RUSTEN NIET TOT WE HIER BLIJVEN ZITTEN!'

*Op gevaar af versleten te worden voor een kloon van Heintje Davids (de variétéartieste die tot aan haar dood telkens opnieuw afscheid van haar publiek nam), schreef ex-redactielid Emma Veenstra alsnog een verslag over de laatste jaarvergadering. Ook maakte ze een klein fotoverslag.*

Bestuursvoorzitter Cees van Broekhuijsen heeft een groot hart maar houdt niet van langdradig gezeur. Dat bleek wel op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 4 mei jl. Met verve wist hij alle onderwerpen er in record tijd doorheen te jassen en kon iedereen binnen het uur (en begeleid door een vrolijk schallend deuntje) weer naar buiten. Nog nooit vertoond!

## BURENGERUCHT

Toch leek de jaarlijkse bijeenkomst aanvankelijk 'traditiegetrouw' in sombere sfeer te beginnen. Zo had Wil Donkerloo een open brief geschreven waarin ze zich afvroeg, waarom haar buurman van tuin 91 nog steeds niet van het terrein was verwijderd, ondanks de grote chaos rond zijn optrekje. Sinds vorig jaar was dat volgens de statuten toch mogelijk? "We zijn er mee bezig", liet de voorzitter weten, "maar zulke zaken kosten tijd. Niet iedereen is in staat, alles direct volgens het boekje te doen. Deze man heeft hulp nodig! Dus hebben we een stappenplan gemaakt en wordt het puin nu geleidelijk

afgevoerd." Buurvrouw Wil zag dat anders. "Er wordt alleen maar rommel verplaatst!" vond zij. Desgevraagd gaf ze toe, de problemen nooit rechtstreeks bij haar buurman te hebben aangekaart. "Dat heeft ook geen enkele zin: het gaat al jaren zo!" En nee, praten met het bestuur erbij zag ze ook niet zitten. Uiteindelijk ging ze wel akkoord met het voorstel van Cees, persoonlijk een keer bij haar langs te komen. Wordt vervolgd...

Dan was er nog het bankje bij de hoofdingang, dat om de haverklap verdwijnt of vernield wordt. "Zo kan je wel aan de gang blijven!" verzochtte Peter Hendriks van de Tuincommissie (hoewel hij dat ook zónder bankjes prima kan). Gelukkig werd er tijdens de laatste rondvraag een geniale oplossing aan de hand gedaan – lees dus vooral verder!

## KEIHARD AAN HET WERK

Een greep uit de bestuurs-mededelingen: Veel Federatiegenoten zijn keihard aan het werk om ons park steeds beter op de kaart te zetten qua natuurschoon en publieke functies. Want, aldus Cees, "we rusten niet tot we hier blijven zitten!" Het moet allemaal zó mooi worden, dat ze bij De Nieuwe Kern-crew straks geen enkel alibi meer hebben om ons nog weg te kunnen jagen. De twee tuinen die aan de Federatie zijn vervallen worden al flink onder handen genomen. Van tuin 203 is inmiddels een schitterende rozentuin gemaakt; "een sieraad". Daarnaast komt er nog een boerenschuur te staan met allerhande documentatie over bijzondere planten, bomen en wandelroutes in ons park. Een deel van die schuur wil het bestuur inzetten voor (liefst niet-commerciële) activiteiten van groepen en verenigingen. "En de drijvende kracht achter dit alles is Peter Hendriks", aldus Cees. (Ja, wie anders?!)



## GROEN OVER 30 JAAR

De bestuursleden bezoeken letterlijk iedere bijeenkomst over de toekomstplannen voor ons tuindersgebied. Toen de 'visie op bestaand groen over 30 jaar' aan bod kwam, heeft Cees ter plekke voorgesteld, ons park in die plannen mee te nemen. "Want een park? Dat hebben we al!" En wát voor een park... Nogmaals benadrukte de voorzitter, hoe belangrijk het is dat iedere Federatiebewoner zichzelf ook persoonlijk op de hoogte blijft stellen van alle ontwikkelingen. Zie b.v. onze eigen website en Facebookpagina, maar deel ook eventuele nieuwsberichten!



### ***'De beoogde bouw van die containerwoningen hier vlakbij betekent linke soep!'***

Inmiddels heeft het bestuur formeel bezwaar gemaakt tegen de beoogde bouw van een aantal containerwoningen voor studenten hier vlakbij. Dat bepleit de gemeente Ouder Amstel onder het mom, dat het om 'stedelijk gebied' zou gaan. "Dus dan kan je er donder op zeggen, dat hetzelfde excuus straks voor onze parken wordt gebruikt. Linke soep!"

## VECHTEN VOOR BEHOUD

De aanwezigen keurden alles wat verder voorbij kwam goed: het financieel verslag, verschuivingen in de commissies etc.

### ***'Het bestuur heeft al het werk met vier, in plaats van zeven leden moeten doen'***

Wel is er grote behoefte aan nieuwe bestuursleden: door het plotselinge vertrek van Joke Schuurman hebben de zittende leden het vele werk met vier in plaats van zeven man moeten doen! Gelukkig heeft zich ondertussen één nieuw (en aangenomen) lid aangemeld: José van Vonderen (tuin 82). Zij hield een korte, maar enthousiaste speech over haar beweegredenen: vechten voor het behoud van de Federatie! Ook de (ooit zeer actieve) Ontspanningscommissie is sinds vorig jaar ter ziele. Voorlopig hebben enkele vrijwilligers alsnog een aantrekkelijk basisprogramma weten samen te stellen. Maar hier geldt eveneens: geef je s.v.p. op als je méér leuke plannetjes weet te verzinnen.

De op de vergadering nog vacante loodgietersfunctie schijnt onlangs gelukkig weer opgevuld te zijn (zie het voorwoord van de voorzitter in dit blad).

En de redactie van ons Federatieblad is na een verschuiving eveneens uitgebreid met enkele mensen.

## BETON

En toen kwam, tijdens de rondvraag, het voorstel om het bankje bij de hoofdingang te vervangen door... een betonnen exemplaar. Geniale vondst! Niet te vernielen en niet te verplaatsen. Bravo!

### ***'Een normaal mens zou denken: wat ben ik voor een zak?'***

Helaas zijn er nog steeds mensen, die hun motor of Canta plompverloren voor de hoofdingang zetten in plaats van op de speciaal ontworpen parkeerplaats pal daarnaast. Maar omdat het volgens de gemeente 'openbaar gebied' is, kan de Federatie er zelf niks tegen doen. Ook niet als er doden mochten vallen, omdat brandweer en ambulances er bij ontij zo niet door kunnen. Volgens Cees viel dit, net als de vernielzucht van sommige mensen, onder het hoofdstuk 'gebrek aan sociaal bewustzijn'. "Want een normaal mens zou denken: 'wat ben ik voor een zak?'"

Tot slot nog een klacht over het hoofdelijk omslaan van de kosten voor watergebruik. Terwijl sommige bewoners hun water zuinig uit de sloot halen, sproeien anderen er lustig met kraanwater op los. Toch is dat, althans zolang men geen mechanisch materiaal inzet, niet te verbieden. "Eveneens een kwestie van sociaal gedrag," concludeerde Cees. "Zelf neem ik mijn tuinslang twee keer per dag ter hand!" Een daverend geschater viel hem ten deel. Ja, zelfs op een algemene jaarvergadering valt er heel wat af te lachen...

Emma Veenstra

# FEDERATIE VAN AMSTERDAMSE AMATEURTUINDERS

## BESTUUR

Voorzitter	C. van Broekhuijsen	161
Secretaris	<i>vacant</i>	-
Penningmeester	A. de Winter	56
Tweede Voorzitter	M. Overbeek	40
Tweede Secretaris	M. Paumen	144
Tweede Penningmeester	<i>vacant</i>	-
Algemeen functionaris	José van Vonderen	82

## COMMISSIES

### BOUWCOMMISSIE

K. van Broekhuijsen	89
R. Booms	184
P. van Broekhuijsen	58

### TUINCOMMISSIE

P. Hendriks	139
M. Hillebrand	154
J.P. Hogenes	101
B. Roubos	136

### BARCOMMISSIE

W. van Heijningen	26
-------------------	----

### KASCONTROLECOMMISSIE

D.J. van der Veen	46
J. van Broekhuijsen	155
W. Bakker	105
H. Berkenbosch	172

### REDACTIECOMMISSIE

E. Kuijt	198
Y. Kroonenberg	150
T. Fokker	28
P. Oosterhout	63

### KLAVERJASCOMMISSIE

<i>vacant</i>	-
---------------	---

### TECHNISCHE COMMISSIE

D. Schuurman	14
C. Schuurman	23

### WEBSITE-BEHEERDER

R. Gans	52
R. van Pareren	116

### ONTSPANNINGSCOMMISSIE

*vacant*

## OVERIGE FUNCTIES

### EHBO & REANIMATIE

J. van Broekhuijsen	155
D. Erisman	115

### TRACTORCHAUFFEUR

G. Kroeze	141
-----------	-----

### TAKKENKRAKERS

J. Ferwerda	143
M. Leber	42
J. Veenema	119
B. Wollrabe	186

### PERSCONTAINER

R. Wijtzes	78
------------	----

### LOODGIETER

Vincent Schoers	114
-----------------	-----

### GASDEPOT

M. Kunnen	111
-----------	-----

### OPNEMER ELEKTRASTAND

N. Hassanain	16
--------------	----

### ELEKTRICIEN

B. van Benten	22
---------------	----

### GRASMAAIERS

M. Lucassen	112
P. Tjong Joe Wai	194
S. Bonneveld	209



## BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

### ALGEMEEN ALARMNUMMER

# 112

### GEBRUIK IN NOOD DIT ADRES

Tuinpark "de Federatie"  
Verbindingsweg 3  
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

### POLITIE (MINDER URGENT)

0900 - 8844

### BRANDWEER

020 6 21 21 21

### AMBULANCE

020 555 55 55

### CENTRALE DOKTERSDIENST

overdag 020 592 34 34  
na 17:00 088 003 06 00

### WAARNEMING APOTHEKEN

020 694 87 09

### TANDARTS BEM.BUREAU

020 570 95 95

### DIERENAMBULANCE

020 626 21 21

### ONGEDIERTE-BESTRIJDING

020 555 56 00

### MELD MISDAAD ANONIEM

0800 7000

### TAXICENTRALE

020 677 77 77

### ANWB WEGENWACHT

0800 - 0888

## E-MAILADRESSEN

Bestuur	<a href="mailto:info@defederatie.net">info@defederatie.net</a>
Redactie	<a href="mailto:redactie@defederatie.net">redactie@defederatie.net</a>
Tuincommissie	<a href="mailto:tuincommissie@defederatie.net">tuincommissie@defederatie.net</a>
Ziekenbezoeker	<a href="mailto:ziekenbezoeker@xs4all.nl">ziekenbezoeker@xs4all.nl</a>

Op de website vindt u het laatste nieuws, een plattegrond met alle tuinnummers, praktische informatie en kunt u een digitale (PDF-)versie van het verenigingsblad downloaden.

## WWW.DEFEDERATIE.NET

## COLUMN YVONNE



*'Doe jij ook begonia's bij je heg? uroeg mijn overbuurvrouw Riki, 'Max heeft ze ook.' Max is onze buurman van verderop. Wij kijken allemaal tegen hem op, omdat hij een tovenaars is met tomatenplanten. Wat Max doet, kun je gerust navolgen. Ik stemde dus meteen in, ik ben dol op begonia's. Dat is niet altijd zo geweest. Ik had geleerd dat ze een lage status hebben.*

*Mensen die niks van planten weten, hebben begonia's, heel oude mensen die niet meer goed voor planten kunnen zorgen, hebben nog wel een begonia staan.*

*Er schijnt in de jaren '80 een voetbalcoach te zijn geweest die, als zijn elftal slecht presteerde, van 'hotseknots-begoniavoetbal' sprak. Er was geen voetballer die zo diep wilde zinken als een begonia. Ik denk dat er op begonia's wordt neergekeken, omdat ze zo gemakkelijk in de omgang zijn. Vlijtige Liesjes kunnen ook rekenen op minachting. Semper Florens heten ze in het Latijn en dat betekent: doet het altijd. Dat vinden de mensen*

*geen kunst, pas als je een bonsaiboom gelukkig kunt maken, ben je goed bezig.*

*Toen ik pas tuinierde, wist ik volstrekt niet wat onkruid was en wat niet. Alleen brandnetels herkende ik, braamstruiken en distels, maar dat was vooral doordat ze zo gemeen prikten. Een mooie pluimige graspol liet ik staan, want ik bewonderde hem. Op een dag wees een deskundige tuinder me erop, dat ik die graspol beter kon uitgraven. 'Dat spul gaat je hele tuin door!' Hij had gelijk, ik bleek inmiddels vijftien van die pluimen te hebben en het was nog een heel werk om ze op te spitten.*

*Van ulierbomen en van vergeet-mij-nietjes wordt ook gezegd dat het onkruid is, maar die koester ik en de madelieven op het gras langs het hek ook. Ik probeer altijd om ze heen te maaien, al lukt dat niet goed.*

*'Ik maak zelf wel uit wat ik onkruid vind,' zei buurvrouw Riki. Zij heeft een prachtige tuin dus ze weet wat ze doet. Ik durf niet zo eigenzinnig te zijn en laat me graag voorlichten.*

*Toen ik pas begon met tuinieren, zeiden ervaren tuiniers tegen mij dat ik een Plan moest maken, een ontwerp van perken en beplanting, een palet van kleuren, liefst zo, dat er altijd iets in bloei staat. Dat is er nooit van gekomen, ik doe maar wat.*

*Als ik langs andere tuinen wandel, zie ik vaak wel een Plan. Soms is dat zo simpel mogelijk om maar vooral niet teveel werk aan de tuin te hebben of omdat de kleinkinderen er leuk in mogen spelen, maar er zijn ook rotstuinen, bloemparadijzen, fluwelen gazons, bostuinen en wilde tuinen. Ik vind ze allemaal mooi.*

*Iedere tuin heeft een ziel en die hoeft niet eerst door de ballotagecommissie.*

Yvonne Kroonenberg

## VOETBALGOALTJES

### DANKZIJ ORANJEFONDS EN DOUWE EGBERTS

We hebben er al een trampoline aan te danken en nu ook twee voetbalgoaltjes: de burendag. Het Oranjefonds en Douwe Egberts sponsoren deze dag.

Tuinder Ilse Zantman (171) nomineerde haar buurvrouw Anna Breukers (153) voor de tweede keer als beste buur. En net als vorig jaar werd ze dat ook! Met het geld dat Anna hiervoor kreeg, heeft ze vorig jaar een trampoline en dit jaar twee voetbalgoaltjes aangeschaft voor de Federatie. De goaltjes zijn handgemaakt door een Brabantse smid.

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je burens en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 is dat op 28 september.

Max Paumen





## AGENDA 2019

Tijdens het tuinseizoen van 2019 worden er diverse activiteiten georganiseerd op De Federatie. Dit is hoe de plannen er nu uitzien; wanneer er activiteiten bijkomen, dan lees je dat in ons blad.

**ELKE VRIJDAG VAN 3 MEI TOT 30 AUGUSTUS**  
linedancing

**15 JUNI**  
Bingo

**23 JUNI**  
Open Tuinendag met optreden van Het Amsterdams Volkskoor (zie de aankondiging achterop dit nummer)

**6 JULI**  
Feestavond met een optreden van Little Starlight

**13 JULI**  
Open interview dag (zie artikel op pagina 10)  
Barbecue (met muziek verzorgd door Rodney)

**20 JULI**  
Bingo

**11 AUGUSTUS**  
Optreden van The Blue Devils

**31 AUGUSTUS**  
Sluitingsavond met optreden van Bonafied

**7 SEPTEMBER**  
Medewerkers/Senioren-avond

**Correctie** in het vorige nummer stond de datum van de zomerfeestavond met Little Starlight verkeerd; de juiste datum is zaterdag 6 juli!

# ALLERLEI

## POST DOORSTUREN?

Het postadres voor leden tijdens het seizoen luidt:  
**Tuincomplex De Federatie**  
tuin nr. ... - Verbindingsweg 3  
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

## TRACTOR NODIG?

Tractorwerkzaamheden kosten € 3,- per uur of per rit.

## ZIEKENBEZOEKER

Wordt u opgenomen cq. geopereerd in een ziekenhuis?  
Of is iemand u ontvallen?

Meld het a.u.b. bij de ziekenbezoeker, Gerard Vink.

Telefoon 06-40483301

Tuin nr 129

E-mail ziekenbezoeker@xs4all.nl

(scan van rouwkaart graag meesturen)

## GASHOK / PERSCONTAINER

Iedere zondag van 11:00 - 12:00 uur zijn het gashok en de perscontainer voor u geopend. (Tijdens het seizoen).

## SPREEKUR BESTUUR

Iedere zaterdag van 10:00 - 11:00 uur is er een bestuurslid in de bestuurskamer aanwezig voor uw vragen of opmerkingen. (Tijdens het seizoen).

## VUILNISZAKKEN KOPEN

Iedere zaterdag van 10:00 - 11:00 uur kunt u de bedrukte vuilniszakken kopen in de bestuurskamer.

## BAKFIETS OF INVALIDEWAGEN/ROLSTOEL NODIG?

Deze staan bij het werkhok van de tuincommissie en zijn na overleg te gebruiken.

## WINKEL 'THE GARDEN SHOP' BIJ ONS LUSTOORD OPENINGSTIJDEN

### Maart - April / September - Oktober

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

### Mei - Juni - Juli - Augustus

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Zondag 10.00 - 12.00 uur

Woensdag 14.00 - 16.00 uur

## DE PITTENSPECIALIST

levert producten als butaan-/propaangas verwarming, petroleum, koelkasten, geisers en kookplaten.

Jacob van Lennepkade 8

1053 HG Amsterdam

Telefoon 020-6181095

## OPENINGSTIJDEN

donderdag/vrijdag 09.00 tot 17.30 uur;

zaterdag 09.00 tot 16.00 uur

WEBSITE [www.pittenspecialist.nl](http://www.pittenspecialist.nl)



# 11 VRAGEN AAN 2 TUINVRIENDEN

1. *Wat zijn jullie namen, wat is jullie tuinnummer en wat doen jullie in het dagelijkse leven?*

‘Wij zijn Gerard en Henny Vink en wij staan op tuinnummer 129 en in het dagelijkse leven genieten wij van ons welverdiende pensioen.’

2. *Hoe zij jullie aan deze tuin gekomen en hoe lang hebben jullie hem al?*

‘Wij hebben voorheen in Schagen op Camping “Burghorn” gestaan, waar wij een van de vaste huisjes hadden. In 1978 hebben wij dit huisje verkocht. Omdat wij al ingeschreven stonden op De Federatie konden wij in augustus 1978 dit huisje kopen. Het was 17 m2 en later heeft Gerard het verbouwd naar 28 m2. Om de betonnen plaat te storten, waren 52 zakken betonmortel nodig, die allemaal in kruiwagens bij 31 graden zijn vervoerd, en omgezet in een kruiwagen!’

3. *Wanneer begint voor jullie het tuinseizoen?*

‘Het tuinseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september, maar door diverse lichamelijke gebreken van de vrouw, begint het voor ons omstreeks de 2e week van mei. Omdat Gerard al ruim 12 jaar Ziekenbezoeker is, en o.a. ook in die functie bij crematies en begrafenissen aanwezig, is hij dus eigenlijk het hele jaar door bezig voor de vereniging.’

4. *Wat is het mooiste aan jullie tuin?*

‘Het mooiste in onze tuin is wel onze mega-Yucca, die ieder jaar ongeveer 7 á 8 fantastische bloemen geeft.’

5. *Wat zouden jullie willen veranderen aan de tuin?*

‘Wij zouden graag wat meer bomen willen.’

6. *Wat is jullie grootste ergernis in de tuin?*

‘Daar weten wij maar één antwoord op: dat vreselijke heermoes oftewel paardenstaart! Van ons mag Hans Klok langs komen en er een truc op los laten.’

7. *Wat zijn jullie hobby's?*

‘Onze grootste hobby is vooral computerbeurzen organiseren in de Bilt. Gerard is april in het bestuur gekozen en Henny heeft de taak van Gerard overgenomen en is nu coördinator van de infobalie en tevens gastvrouw.

Bovendien is Gerard lid van de Cliëntenraad Zorg Groep Amsterdam Oost. En eenmaal in de maand hebben wij samen vergadering in de Ouderen Advies Raad, en deze is in het Stadsdeelkantoor Oost. Tot slot is Henny op vrijdag vrijwilliger in de Open Hof.’



8. *Wat is jullie favoriete eten?*

‘Voor beiden is dat wel Chinees voor Gerard is dat bami met garnalen en voor Henny Peking-eend met nasi. Maar we kunnen ook genieten van stampot rauwe andijvie met spekjes.’

9. *Wat is jullie favoriete drankje?*

‘Ons favoriete drankje is wel een heerlijk koud biertje. Dat gaat er bij allebei wel in en in de avond een jonge jenever met cola.’

10. *Wat zijn jullie favoriete sporten?*

‘Onze favoriete sport is wel voetbal kijken op de tv en dan vooral AJAX maar ook van damesvoetbal kunnen wij genieten. Samen kijken wij ook graag naar tennis.’

11. *Hebben jullie nog een speciale wens?*

‘Wij wensen samen dat wij gelukkig oud mogen worden in goede gezondheid en dat we nog heel lang mogen genieten van ons mooie plekje hier op De Federatie.’

# DE MOL

De mol is het lieve schattige beestje dat we allemaal kennen en waarvan we grote last kunnen hebben. Daar moet je dan iets tegen doen, maar zo'n beestje in een klem te zien zitten is niets voor mij.

Het afgelopen jaar waren de zwarte molshopen overal op het complex te zien, zowel op de buitensingel als de binnensingel. Ook bij menige tuinder op De Federatie was het raak en de gazons zagen er triest uit.

Gelukkig waren er bij ons

nog geen mollen langsgesloopt, dus deden de geurbollen die ik

in juli in de grond had gestopt goed hun werk. In de

maanden november en december

zag ik steeds meer molshopen in de

tuinen en iedere keer

dacht ik: hoe zal het bij

ons zijn? Maar nee, het zag

er nog steeds mooi egaal uit. In

januari kwam ik opnieuw het hek door

en schrok me een hoedje! Nu moet ik zeggen dat ik niet zo snel schrik, maar nu ik stond vast op het pad genageld en zag wel 57 kleine en grote molshopen. Ons hele gazon was naar de knoppen. Het eerste wat

bij mij op kwam was: die geurbollen helpen dus ook



niet, maar nadat ik de gebruiksaanwijzing had gelezen begreep ik het wel. Iedere 5 maanden moet je de geurbollen vervangen. Ja, lekker handig ben ik weer bezig geweest! Dus heb ik bij 3 graden boven nul om de meter een geurbol in de grond gestopt tussen die zwarte hopen. Ik zag er niet uit, overal zat aarde en aan mijn schoenen zelfs hele kluiten, maar het hielp

wel. Alle maanden die volgden, heb

ik geen molshoop meer gezien.

Na de eerste keer maaien en nadat ik een begin

gemaakt had met

het plat maken van

het gazon, zag het

er al een beetje

beter uit. Na het

verticuteren was

ik aardig tevreden.

Het viel me ei-

genlijk wel mee hoe

het gazon er na al die

arbeid uitzag. Nu ik dit

aan het tikken ben, bedenk

ik dat het alweer mei is, 5 maanden verder zijn we alweer! De geurbollen

moeten de grond in, anders is al mijn werk voor

niets geweest. Zal ik nog op tijd zijn? Want deze

geurbollen helpen echt, maar je moet wel op tijd de

gebruiksaanwijzing lezen.

Evert Kuijt

## SAMEN MAKEN WIJ HET FEDERATIE CLUBBLAD!

Het Federatie clubblad verschijnt 5 maal per jaar: april/mei, juni, juli/augustus en september. De zomer-nummers worden netjes door de redactie in uw brievenbus op de tuin gedaan. Het vijfde, het december-nummer, komt thuis per post. Iedere maand moet het blad er leuk uit zien, maar nog belangrijker: het moet ook vol geschreven worden, en dat valt soms niet mee. Enkele tuinders schrijven regelmatig een stukje en daar zijn wij heel blij mee. Maar we zoeken meer tuinders die een leuk verhaal hebben want wij kunnen niet zonder jullie! Het is

zo leuk om met andere tuinders te praten en daar een leuk stukje over te schrijven voor het blad. Heb je een speciale hobby, een bijzondere tuin of iets te koop; alles is welkom. Daarom houden wij een **open interview dag** en wel op zaterdag 13 juli van 14.00 tot 15.00 uur op tuin 198. We maken meteen een afspraak zodat je verhaal nog in het volgende nummer kan verschijnen. Kom gezellig langs, de hele redactie zal u met open armen ontvangen. Tot ziens op **zaterdag 13 juli om 14.00** uur op tuin 198.

Evert Kuijt



## OPROEP!

De barcommissie is naarstig op zoek naar vrijwilligers voor de bar. Zoals elke vereniging drijft De Federatie op de inzet van vrijwilligers. Draag je steentje bij, en draai een dienst achter de bar! De stamgasten (en het bestuur) zullen je dankbaar zijn. Stuur een e-mailberichtje naar [info@defederatie.net](mailto:info@defederatie.net), of loop eens langs op zaterdagochtend.

# TERUG IN DE TIJD - DEEL 2(SLOT)

VIA OUDE KRANTENARTIKELLEN DE GESCHIEDENIS VAN DE FEDERATIE ONTDEKKEN.

Stond in het vorige artikel nog de plumpe beschuldiging uit 1957 van een 'niet-federatie-lid' dat de Federatie tot losbandigheid zou leiden, vijf jaar later komt inderdaad berichtgeving die het beeld van De Federatie geen goed zou doen.

Want op 18 december 1962 lezen we in het Algemeen Handelsblad het volgende:

*"De 37-jarige bankbediende E.K. uit Amsterdam, penningmeester van de Amsterdamse Federatie van Amateursituinders, heeft de afgelopen twee jaar ongeveer fl 11.000,- verduisterd ten nadele van de Federatie. Het betrof hier gelden van leden en subsidie van de gemeente in verband met de verplaatsing van de volkstuinjes."*

## Elfduizend gulden verduisterd

Met behulp van een accountantsdienst werd dit aangetoond. De Federatie-bestuurder, die eerst niet wilde meewerken met het onderzoek, bekende uiteindelijk, schrijft de krant:

*"De penningmeester ontkende aanvankelijk verduisteringen te hebben gepleegd. Hij gaf toe dat er een tekort was, maar zei niet te weten hoe dit was ontstaan. Zaterdag jl. heeft hij echter een volledige bekentenis afgelegd."*

En waarom had hij het geld gestolen, zo vragen we ons af. Wel, in het Parool (ook van 18 december 1962) staat: *"De man, tegen wie al enige tijd geleden verdenking was gerezen, heeft bekend het geld te hebben opgemaakt aan geschenken voor vriendinnen."*

Met eveneens verslaggeving hierover in De Telegraaf kun je wel stellen dat dit het dieptepunt was van de berichtgeving over De Federatie.

## Nooit meer terug naar de stad

Heel anders was een verslag uit 1972 (Parool 13 juli 1972). Daarin werden een aantal mensen van Ons Lustoord, De Federatie, Dijkzicht en Nieuw Vredelust geportretteerd.

*"Het is hier net één groot Peyton Place. Het is een gemeenschap, een klein wereldje op zich zelf", zegt mevrouw Otten (55). Haar man Frits (59) is bezig de tuin van ongewenste begroeiing te ontdoen. Hij is commissaris-bestuurslid van Ons Lustoord en zit al veertien jaar op het complex. „Mijn vader", zegt hij, "heeft 49 jaar een tuin gehad. Dat was ook geen stadjongen, en zo krijg je dat mee".*

Toen zijn eerste vrouw vijf jaar geleden overleed, gaf hij zijn werk als touringcarchauffeur op en bracht hij zijn vrije tijd door op de tuin. Vanaf april had hij daar met zijn tweede vrouw - die twee jaar eerder weduwe werd - een huisje dat de naam „Late haver komt ook op!" meekreeg. Zijn vrouw: *"Ik had nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn. Een volkstuin dacht ik eerst, dat is maar behelpen. Maar ik wil nu nooit meer naar de stad terug".*



Even verder in het artikel kwam De Federatie aan bod: *"Daar ligt ook het complex van de Federatie van Amsterdamse Amateursituinders, waar 210 huisjes staan. De meeste huisjes zien eruit als bungalowtjes, ingericht voor permanent verblijf. De familie Niesing uit de Wilhelminastraat kocht vorig jaar een huisje op dit complex. Het staat aan de Poolsterlaan, een wit, op een boerenhuisje lijkend bouwsel, dat de heer Niesing met kleinzoon Wim aan het schilderen is. „We hebben het voor fl 1700,- gekocht, en hebben het al helemaal opgeknapt, in de weekeinds. En ook mijn vakantie heb ik daaraan besteed. Het is een leuk onderkomen geworden. We hopen hier een groot gedeelte van het jaar te kunnen doorbrengen", aldus de heer J. Niesing (64).*

Het idyllische portret eindigt met: “Op de laantjes van het complex zijn af en toe fietsende kinderen te zien. In de tuinen werken de mensen bedaagd met schoffels. Groeten uit Ons Lustoord, Dijkzicht, de Federatie en Nieuw Vrederust.”

### | **Het reilen en zeilen van een volkstuin**

Tot slot nog een opmerkelijk bericht van 13 september 1974: “(...) nu is de hoofdstad gastvrouw van een Internationaal Volkstuinders Congres, dat georganiseerd wordt door het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland. Het congres

wordt tot en met zondag in de RAI gehouden en is gisteren door prins Claus geopend. (...) In verband met het congres hebben vier Amsterdamse volkstuincomplexen Nieuw-Vredelust, Ons Amsterdam, Dijkzicht en De Federatie voor de tientallen congressgangers een expositie ingericht over het reilen en zeilen van een volkstuin en alles wat daarmee samenhangt.”

De geschiedenis heeft het onweerlegbaar bewezen: in het begin waren er wellicht strubbelingen en ongeregelheden, maar tegenwoordig zijn De Federatie en de andere tuinparken onmisbaar.

Peter Oosterhout



## **HET ONTSTAAN VAN DE OPEN TUINENDAGEN**

Met de Open Tuinendag op 23 juni in aankomst vertelt Vera hoe de Open Tuinendagen ooit begonnen zijn.

Het ontstaan van de Open Tuinendagen heeft een lange voorgeschiedenis. In 1992 werd de stichting Amsterdamse Grachtentuinen opgericht. Een van hun eerste acties was het organiseren van de open tuinen dagen. Bewoners van verschillende grachten vonden het mooi om hun tuinen drie dagen lang te laten bezichtigen. Het succes was groot. Het verborgen groen werd zichtbaar. Met de opbrengst van de actie werden met hulp van studenten de tuinen geïnventariseerd op gebied van bomen, planten en objecten. Aan de hand van die gegevens zijn er vier boeken verschenen. In het eerste boek “Keizersgracht” schreef de toenmalige burgemeester Patijn in een voorwoord: “Bomen aan de gracht, pleinen met groen, de verborgen tuinen achter de huizen, stadsparken, groenstroken, volkstuinen, speeltuinen en het landschap aan de rand van de stad vormen een onverbrekkelijk onderdeel van het stedelijk weefsel. Daarmee zijn onze groenvoorzieningen ook van historisch en sociaal belang.” De wettelijke bescherming van de zogenaamde ‘Keurtuinen’ stamt al uit 1592. De eerste bewoners van de grachten lieten hun tuinen romantisch aanleggen. Eindelijk schone lucht! Totdat een mede-

bewoner in zijn tuin een leerlooierij begon. Omwonenden protesteerden en er werd een wet ingevoerd die bedrijfsmatige activiteiten verbood, noch mocht er bebouwing komen in deze tuinen. Op kaartjes uit 1876 is te zien dat deze wet ook gehandhaafd werd. Na de oorlog werd er regelmatig door B&W wat lichtzinnig omgegaan met de toenmalige bouwverordening. Voor mijn ogen werden in 1969, in een blok tussen de Herengracht en Keizersgracht, bijna de helft van alle binnentuinen gesloopt en onderkelderd t.b.v. van een Bank. Sindsdien heeft een werkgroep Keurtuinen het beleid van de gemeente gecorrigeerd. Voor deze tuinen is in de bestemmingsplannen een verbod opgenomen voor het onderkelderen of bebouwen van de tuinen. Ook zijn er door hun inspanningen illegale parkeerterreinen uit tuinen verdwenen, bewoners geadviseerd, enzovoort. Het behoud van deze tuinen met hun vele grote bomen is een groot goed voor de stad. Het is mooi dat alle vier onze verenigingen ook dit jaar weer mee doen met de open tuindagen, die in 1992 zijn begonnen en inmiddels een succesvolle traditie is geworden.

Vera Amende

# RIKI EN DE EEND



Een paar dagen al zwom er een eend met een plastic band om haar hals in de sloot bij mijn tuin. Ik lokte haar met voer, in de hoop haar te kunnen bevrijden, maar ik kreeg haar niet te pakken. Ze had de knellende band zelf al geprobeerd los te wrikken met haar snavel. Toen ik vanmorgen mijn tuin binnen kwam, was ze er weer en nu zat het plastic om haar hals en aan de onderkant van haar snavel. Ze kwam meteen naar me toe om eten. ik zag dat ze dat dus niet kon. Ik gaf wat water in een bak, maar ook dat ging niet. Paniek bij haar, maar ook bij mij. Intussen werd ze ook enkele keren opgejaagd door op verkrachting beluste mannetjeseenden, maar

ze keerde gelukkig steeds bij mij terug. Ik heb een schepnet geleend bij een medetuinder, maar ze liet zich nog steeds niet vangen, ook al was ze verzwakt. Ik heb haar mijn huisje ingelokt door binnen voer te strooien. Ze had duidelijk vreselijke honger en trapte in de val. Ik deed snel de deur dicht en de eend vloog tegen het raam. Opnieuw raakten we allebei in paniek, maar ik heb het schepnet erbij gepakt, haar daarin gevangen en met de tuinschaar het plastic verwijderd. Pff. Daarna kon ik mij opgelucht naar de Algemene Ledenvergadering van ons tuincomplex spoeden.

Riki Smink.

## TIP VAN DE MAAND

### SPROEI WASVERZACHTER OP DE MUUR

Met deze geweldige truc ben je zo klaar met behang afsteken

Het is de nachtmerrie bij renovatie van je oude huis of wanneer je gaat verhuizen naar een ander huis: het verwijderen van het oude behang van de muur. Maar wist je dat je met een goedkoop product heel simpel het oude behang van de muur kunt halen? Het product is wasverzachter en je hebt daarnaast alleen nog een lege spuitfles nodig. Bekijk hiernaast hoe je te werk moet gaan om met wasverzachter oud behang te verwijderen.

Deze tip komt van Zelfmaakideetjes. en de werking is verbluffend!

1. Neem een oude spuitfles en vul deze voor ongeveer de helft met wasverzachter.
2. De rest van de fles vul je met warm water. Even schudden!
3. Spuit het middel op het behang waar je het af wilt steken.
4. Even laten intrekken en dan zie je dat je het oude behang zo van de muur trekt.
5. Moet je grote gebieden doen? Je kunt ook een verfröllerbak vullen met wasverzachter en warm water en met een roller te werk gaan.
6. Geen dure apparaten meer huren! Probeer het en je zult versteld staan!

EK

# WERK AAN TWEE GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, DEEL 2

In het vorige nummer kon je al uitgebreid lezen dat De Federatie twee gemeenschappelijke tuinen had verworven, de tuinen 94 en 203. De tuincommissie, de winterbewoners en diverse vrijwilligers hebben in de afgelopen winter bergen werk verzet. Tuin 203 is inmiddels zover klaar dat de rozen allemaal geplant zijn. Alleen de boerenschuur annex schaapskooi moeten nog gebouwd worden. Zoals beloofd staat in dit nummer meer over tuin 94. Dit is een rolstoel-toegankelijke moestuin geworden en het is de bedoeling dat de mensen zelf een stukje tuin gaan inzaaien, verzorgen en oogsten. Bij het woord tuin moet men wel bedenken dat deze stukjes grond op een stalen frame liggen, met daarin grote tuintegels waarop de aarde is gestort. Het geheel staat op poten zodat ook mensen in een rolstoel erbij kunnen. Ook hier is fantastisch werk verricht, want eerst moesten diverse bomen en struiken worden verwijderd. Er is gezaagd en gehakt, maar alles moest ook worden verwerkt en afgevoerd. Een hele klus, die

deze winter met enthousiasme en inzet is volbracht. Toen alles bouwrijp was is een begin gemaakt met het lassen van het stalen frame. Ook dit was een gigantisch karwei, maar er is gestaag doorgewerkt, zodat ook deze tuin in het voorjaar zover was, dat er gegadigden konden worden uitgenodigd. Het plan is dus om mensen met een handicap zelf te laten tuinieren. Bij het drukken van dit blad was nog niet bekend of het is gelukt om de eerste deelnemers uit De Open Hof met een busje naar De Federatie te brengen en hen daar een fantastische middag te laten beleven. In de volgende nummers komen wij hier nog op terug. Tot slot mogen alle tuinders die mee hebben gewerkt om ook dit project tot een groot succes te maken best trots op hun werk zijn. Op bijgaande foto's is duidelijk te zien hoe het was en hoe het is geworden. Maar je kunt ook zelf een kijkje nemen op deze tuinen.

Evert Kuijt

Foto's: Bea Hendriks, Timon Fokker





# OPGELET: JAPANESE DUIZENDKNOOP

EEN SCHADELIJKE PLANT STEEKT Z'N KOP WEER OP



*Jonge plantjes Japanse duizendknoop zoals ze in het voorjaar opkomen.*



*De stengels lijken een beetje op bamboe, en zijn groen met roodachtige vlekjes.*



*De grote bladeren zijn lichtgroen en hartvormig.*



*Kleine wortelfragmenten kunnen weer uitlopen tot een nieuwe plant.*



*De plant bloeit in augustus en september met crèmewitte bloemen.*

Wij kregen bericht, dat er op de De Federatie (weer) exemplaren van de Japanse duizendknoop ontdekt zijn. Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) is een plant die - de naam zegt het al - van oorsprong niet thuis hoort in Europa. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij heel moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen, en de sterke wortelstokken en stengels zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.

## WAT IS HET VOOR PLANT?

Japanse duizendknoop is een snel groeiende plant die stengels maakt die gemakkelijk 2 tot 3m halen in een groeiseizoen. De stengels zijn opgebouwd uit holle compartimenten en lijken enigszins op die van bamboe en zijn groen met roodachtige vlekjes. Op de grens tussen twee stengelcompartimenten bevindt zich een knoop waaruit een zijtak met bladeren groeit. De grote bladeren zijn lichtgroen en hartvormig. De plant bloeit in augustus en september met crèmewitte bloemen.

De Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit Japan, China, Taiwan en Korea. De plant is door Philipp Franz von Siebold ingevoerd als tuinplant. Hij was een arts die in dienst van Nederland in 1823 naar Japan was uitgezonden. Vanuit de Hortus in Leiden heeft de soort zich verspreid over Nederland en de rest van Europa. In Nederland is de soort pas na 1950 op grote schaal gaan verwilderen door het

storten van tuinafval met plantenresten en inmiddels komt de soort in vrijwel heel Nederland voor. Hoe verspreidt Japanse duizendknoop zich?

In het voorjaar groeien vanuit de wortelstokken in korte tijd veel, dicht bij elkaar staande stengels met een groot bladoppervlak. De stengels kunnen 2 tot 3 meter hoog worden. Tegen de winter sterven de bovengrondse delen van de plant weer af.

De nieuwe planten komen weer op uit de wortelstokken. Ook als er een klein stukje wortelstok achterblijft, komen er weer nieuwe scheuten. Menselijk handelen vormt het grootste risico op verspreiding, door bijvoorbeeld verslepen van restjes wortel en stengel na het maaien. Komen deze resten op een andere locatie in of op de grond terecht, dan groeien daar weer nieuwe planten uit.

## WAT KUN JE DOEN?

Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval), dus niet bij ander snoeihout of op de composthoop!

Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven. Elk wortelstukje kan namelijk weer uitlopen tot een nieuwe plant. Eventueel kan een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel toegepast worden aan het einde van het groeiseizoen (september).

Timon Fokker