

VERENIGINGSBLAD VAN
DE FEDERATIE
VAN AMSTERDAMSE
AMATEURTUINDERS



DE FEDERATIE

IN DIT NUMMER:

KENNISMAKEN: **SANDRA MULDER**

HANDIG: **DE ROLSCHOFFEL**

FAUNA: **KNOBBELZWAAN**

VERMIST: **HENDRIK DE HAAN**

COLUMN: **SINGEL**

INTERVIEW: **CATRIONA RAVELLI**

VERBORGEN: **KABOUTERS**

WINTER: **VOORBEREIDINGEN**

BEDREIGD: **EGELS**

FLORA: **LAATBLOEIERS**

WORKSHOP: **MANDENVLECHTEN**

FOTOVERSLAG: **SPAANSE AVOND**

SEPTEMBER 2023

JAARGANG 68



VAN DE REDACTIE

KENNIS

Twee nieuwe leden van de Federatie stellen zich in dit nummer aan u voor. Sandra Mulder middels een ingezonden email, Catriona Ravelli door een interview. Laverend tussen rust of juist heel veel activiteiten leren we zo wat meer van deze nieuwe mede-federatiegenoten.

Logisch; daar is dit blad ook voor. "Kennis maken met" is naast "kennis geven over" de belangrijkste pijler van een magazine. Wist u bijvoorbeeld dat zwanen 30 jaar oud kunnen worden? Carry schrijft erover. Zelf heb ik opgezocht hoe oud gemiddeld een andere vogel kan worden. Hanen wel te verstaan. Die worden gemiddeld 10-15 jaar oud. Wat er van "onze" Hendrik de Haan is geworden, wordt besproken door Max. Waar we ook over worden geïnformeerd is de situatie van de egel. We kunnen door Timons verhaal kennis nemen van de beroerde positie van dit aandoenlijke stekelbeestje. Maar gelukkig staat er ook een tip in hoe we kunnen helpen.

Kennis! Het nemen van kennis is zo belangrijk, maar als je kennis geeft, zorg er dan voor dat dat goed bij de ander aankomt. Zo beschrijft Yvonne in haar column dat een verkeerde interpretatie van een maaiopdracht heeft geleid tot het afmaaien van bijzondere planten! We zouden geen tuindersblad zijn als er ook wat over planten te lezen is. Maar liefst 5 laatbloeiers worden besproken. Fijn om in de tuin te hebben. Zonder al te veel gedoe.

Vindt u schoffelen trouwens vervelend? Er is wel een heel handig hulpmiddel, dat Carry aan ons voorstelt. Het blijft overigens altijd "handen uit de mouwen steken" want de kabouterpjes gaan het werk niet voor je doen. Kabouterpjes... die hadden ook iets met tuinen te maken? Ruud laat ons kennis maken met een paar die hij kent. Het schijnt dat ze vooral actief zijn, als wij mensen dat niet zijn. Bijvoorbeeld in de herfst en winter als wij allang het tuinseizoen achter ons hebben gelaten.

Vergeet u niet weer de maatregelen te nemen die bij de afsluiting van het seizoen horen? Op pagina 11 kunt u hier alles over terugvinden.

Maar voor het zover is, kunnen we genieten van de warme dagen die nog komen en de activiteiten die weer zijn georganiseerd op 26 augustus en 10 september. Leuke sociale momenten waar je vrienden en kennissen kan maken.

Een mooie nazomer!

De Redactie

VAN HET BESTUUR

Beste tuinders,

De laatste maanden van het tuinseizoen 2023 zijn aangebroken en als bestuur willen we enkele belangrijke zaken met u delen om dit seizoen op een goede manier af te sluiten.

Allereerst willen we u verzoeken om eventuele nog openstaande tuindiensten online aan ons door te geven. U heeft de mogelijkheid om deze tuindiensten te reserveren tot en met zaterdag 30 september. Het is van groot belang dat we samenwerken om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en dat de taken evenredig verdeeld worden.

Daarnaast willen we benadrukken dat het essentieel is om uw deel van het onderhoud aan het tuincomplex af te ronden vóór het einde van dit seizoen. Dit omvat verschillende aspecten:

- Zorg ervoor dat uw laan vrij is van onkruid en gras, waardoor de esthetiek van het complex behouden blijft.
- Snoei uw heggen volgens de vastgestelde regels en zorg ervoor dat er geen takken van uw bomen en struiken over uw laan hangen. Dit is cruciaal om de toegang voor hulpdiensten te allen tijde vrij te houden.
- Maak uw slootkant vrij van onkruid en diepwortelende beplanting, wat niet alleen bijdraagt aan een nette uitstraling, maar ook aan een stabiele beschoeiing.
- Controleer voor uw eigen veiligheid of uw flexibele gasleiding en drukregelaar niet verlopen zijn.
- Neem de tijd om na te denken over hoe u uw waterleiding gaat afsluiten voor de winter. Het juist afsluiten en leegmaken van de leidingen kan aanzienlijke schade en verspilling voorkomen.

Tegen het einde van september zal het bestuur een schouw uitvoeren waarbij alle tuinen beoordeeld worden op basis van bovenstaande criteria.

We vertrouwen erop dat u als gewaardeerde tuinders uw verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt om ons tuincomplex in optimale staat te houden.

Bedankt voor uw begrip en medewerking. Laten we gezamenlijk het tuinseizoen 2023 op een positieve noot afsluiten!

Het bestuur.



EVEN VOORSTELLEN

Graag stellen we ons voor, in dit geweldige leuke blad. Een compliment aan deze redactie: zo ontzettend leuk om dit blad elke keer te ontvangen en te lezen!

Vorig jaar juli 2022 hebben wij tuinhuis 141 gekocht. We zijn onwijs verliefd op dit tuinhuis. Er moet een hoop gebeuren, maar met liefde zijn we druk bezig met de opknaptuur.

Ook hebben we het waterkraantje in de put moeten laten repareren wegens lekkage. De loodgieter van de vereniging heeft het gerepareerd. Wat een vakwerk heeft deze meneer verricht, we waren super blij dat het hersteld is.

We zijn nog druk bezig met het opknappen van het tuinhuis, maar hadden wat vertraging doordat ik in juni een wandeling van 405 km heb gelopen, van Limburg naar Den Helder. De toppers die ons helpen met het opknappen van het tuinhuis waren in die tijd van hun vakantie aan het genieten. Soms valt het weer wat tegen, maar gelukkig zijn er een hoop andere dingen te doen op de tuin.

Dit jaar ben ik mij gaan inzetten voor de kantine diensten. Wat een geweldig en gezellig team is dit! Met plezier kijk ik elke keer uit naar een superleuke activiteit die in de kantine plaats vindt.

Bij deze wil ik ook even zeggen wat mij opvalt: iedereen op tuinvereniging de Federatie is in mijn ervaring zo onwijs lief en behulpzaam. Dat betekent dat we met elkaar samen projecten oppakken en dat we er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is.

Daar zijn geen woorden voor, het is zo ontzettend mooi om te zien. En dan alle mooie verhalen die ik tot nu toe heb gehoord! Sommige tuinbewoners hebben een hele legende te vertellen. Er zijn er die al vijftig, zestig jaar of langer op de tuin leven. Dat is fascinerend om naar te luisteren.

Ook ken ik ondertussen de geschiedenis van het tuinhuis dat wij hebben gekocht. Het is te mooi! Wij zijn ontzettend blij dat we dit tuinhuis opknappen en er straks, net als de vorige bewoners, lang van mogen genieten.



Het opknappen is in volle gang!

Wij kijken uit naar een geweldig mooi tuinleven op deze vereniging Groet,

(dochter) Demi, (zoon) Brian en Sandra Mulder

ZWITSERSE SLINGERSCHOFFEL

Wist u van het bestaan van de rolschoffel, ook wel de Zwitserse slingerschoffel genoemd?

Dit is de ideale schoffel om het algemene tuingrindpad te ontdoen van onkruid en gras. Het brede mes/snijvlak glijdt gemakkelijk onder de wortels van het onkruid en vereist veel minder kracht dan een gewone schoffel. Het onkruid vrij maken van het pad wordt hierdoor een fluitje van een cent. Stond ik eerst met tegenzin het grindpad te schoffelen, het gaat nu een stuk simpeler en is zo gebeurd.

Sommige oudere tuinders kennen deze schoffel wel, want hij was ooit te koop bij tuincentra, maar nu niet meer. Ik heb deze schoffel op internet bij manufactum.nl aangeschaft. Zonder steel, die moet je er zelf bij zoeken.



Carry Bennink *Zwitserse slingerschoffel, € 27,90 plus € 3,95 verzendkosten*

DE KNOBBELZWAAN

De knobbelzwaan is de meest voorkomende zwaansoort in ons land. Daarnaast is er nog de wilde, de kleine en de uit watervogelcollecties ontsnapte zwarte zwaan. De knobbelzwaan is de grootste met een vleugelspanwijdte van ongeveer 2,5 meter. Bij het vliegen maken de vleugels een opmerkelijk 'zingend' geluid dat al van ver te horen is. De knobbelzwaan is gemakkelijk te onderscheiden van de wilde zwaan door zijn zware oranje snavel met zwarte basis die versierd is met een grote, vlezige knobbel. De knobbel zegt iets over de

volgt de paring die eindigt met een knorrend mannetje en hoog piepend vrouwtje. Zwanen zijn zeer plaatstrouw. Het broedgebied bestaat uit graslanden in het westen en noorden van Nederland, aan ondiepe watergangen en sloten met veel ondergedoken vegetatie zoals kranwieren en fonteinkruiden. Op de zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland blijven de aantallen heel laag of ontbreken ze geheel.

van het tweede kalenderjaar en ouder zich voor de slagpenruï in ondiepe wateren, met name op de randmeren, ijsselmeergebied en deltagebied. Hier verzamelen zich grote groepen vrijgezellen van wel 500 exemplaren om de kwetsbare ruiperiode door te komen en om een partner te zoeken.

De knobbelzwaan eet zowel kranwieren als gras en juist vanwege dat gras eten kan en mag de zwaan in sommige gebieden bejaagd worden en/of het legsel geschud. Zwanen eten soms wel 1,5 à 2 kilo

gras per dag: 20 zwanen eten evenveel als één koe.



gezondheid en de leeftijd.

Tot het 15e jaar kan de knobbel doorgroeien bij mannetjes en is in broedseizoen extra gezwollen. Knobbelzwanen worden gemiddeld 7 jaar oud maar kunnen ook 30 tot 40 jaar oud worden in gunstige omstandigheden. De meeste paartjes zijn paartjes voor het leven (95%) maar bij overlijden van een partner wordt er weer op zoek gegaan naar een nieuwe partner.

De balts, in het vroege voorjaar (februari), vindt plaats op het water. Het is een prachtig gezicht. De zwanen bewegen simultaan en de nekken vormen een hartje, dan

Het legsel varieert van 3 tot 8 eieren. De jongen zijn grijze donsjes die na 13 weken vliegvlug zijn. Ze verkleuren van grijs naar bruingrijs en blijven tot het najaar bij de ouders waarna ze weggestuurd worden. Onvolwassen vogels zoeken elkaar op en vormen groepjes van 5 tot 20 zwanen om op grasland te fourageren. Het kan wel 3 tot 15 jaar duren voordat ze zelf gaan broeden. In juni-augustus concentreren grote groepen knobbelzwanen

Maar ondanks dat alles is de zwaan toch een succesvogel.

Ook in de Amsterdamse binnenstad broedt de knobbelzwaan op soms onmogelijke plekken en gedijt daar vooral vanwege het voeren. In de rosse buurt waren de vele zwanen tot voor een paar jaar geleden een toeristische attractie vanwege het vele brood dat voor de deur van Casa Rosso aan de Achterburgwal aan ze gevoerd werd. Maar sinds kort is 'eendjes voeren' verboden vanwege de rattenoverlast in de stad.

Carry Bennink

WAAR IS HENDRIK GEBLEVEN?

In het vorige nummer schreven we over Hendrik de haan. De haan die bij ons gedumpt was en die we naar de hanenopvang van de Fruittuin van West brachten. Hoe gaat het nu met hem?

Behalve klagers, waren er ook tuinders op de Federatie die een band hadden met Hendrik. Dus gingen er al snel mensen op bezoek bij hem. Dat liep steeds uit op een teleurstelling. Hendrik was nergens te bekennen. Navraag leverde niks op: niemand wist iets. Ik besloot een mail te sturen naar Wil, die verantwoordelijk blijkt te zijn voor de opvang. Er kwam een kort antwoord: "Ik zou niet weten wat er gebeurd is met de haan. Wij slachten ze nooit, dus als hij er niet is dan is hij waarschijnlijk verkocht. Uiteraard met de verzekering dat hij niet geslacht mag worden. Of een dier heeft hem gepakt."

De garantie dat een haan niet geslacht mag worden bij verkoop, blijkt boterzacht te zijn. Hij bestaat alleen uit de vraag hoe de haan gehuisvest zal worden en een herhaaldelijke mededeling dat hij niet geslacht mag worden.

Bij twijfel volgt ruggespraak met Wil. Maar dan nog wordt de verkoop niet geweigerd als er twijfel blijft bestaan en de koper volhoudt het dier niet te gaan slachten. "Dat gebeurt ongeveer één keer per jaar," zegt Wil en hij geeft toe dat het systeem niet waterdicht is. "Onze medewerkers zijn er wel scherp op. De meesten zijn vegetariër of veganist."

Dan is Hendrik misschien net toevallig door die ene vleesetende medewerker afgehandeld. Wie zal het zeggen. Op de vraag of Hendrik verkocht is, komt geen concreet antwoord. Ze weten het niet. Er wordt niet geregistreerd en de door corona aangetaste



geheugens laten ons ook in de steek. Hoe gek het ook klinkt, voor hanen is wel degelijk belangstelling, aldus Wil. Vooral van biologische kippenboeren. Die zijn verplicht meerdere hanen bij hun kippen te houden om het keurmerk 'biologisch' te behouden. Daardoor is er een redelijk grote omloopsnelheid van hanen. En Hendrik was ook een mooi en groot exemplaar. Wie zou hem niet kiezen? Maar ons onderbuikgevoel zegt dat Hendrik inmiddels in een soep of stoofpot is beland. Een levende haan kost maar 5 euro bij de Fruittuin van West en dat is veel goedkoper dan een kilo biologische kip uit de supermarkt. Hopelijk smaakte hij lekker. Dat zal vast wel. Want hij is op de Federatie twee jaar lang vetgemest met het allerbeste voer.

Max Paumen

EINDSPRINT

Na een zomer met de altijd weer gezellige barbecue, vele dolle feestavonden en de leuke knutselactiviteiten, wordt het langzaam weer wat rustiger in de kantine. Maar de pret is nog niet voorbij: iedereen kan zaterdagavond 26 augustus luid meezingen op de Karaoke party in Après Ski-sfeer. Het kantine-seizoen wordt stijlvol afgesloten met een ware sterrenparade op zondagmiddag 10 september. Een trits nederlandse artiesten vertolkt nederlandse- en engelstalig repertoire.

KARAOKE Party
Met **Het MeezingTeam** Après Ski
DE FEDERATIE | 26AUG | 21.00UUR
Stilzitten is er eenvoudig niet bij! Lekker meezingen met alleen maar feestmuziek! Met Het Meezingteam is het feest vanaf de eerste noot!

De Federatie
10 SEPTEMBER 2023 OM 14.00 UUR
RIEN'S STERRENPARADE
EEN GEZELLIGE MIDDAG MET NEDERLANDS- EN ENGELSTALIGE MUZIEK MET GEWELDIGE NEDERLANDSE ARTIESTEN O.A.:
RIEN, ANITA VAN DER DONK, LOEK KESSELER, HEIN VAN POORTEN, MADELEINE VOGEL BAYER, DOMINICUS, XANDRA, GER OVERMARS, JOHN SPOEL EN JAN SCHMITZ

FEDERATIE VAN AMSTERDAMSE AMATEURTUINDERS

BESTUUR

Voorzitter	Dennis Schor	113
1 ^e Penningmeester	Emile Doppert	56
1 ^e Secretaris	Jacques Peper	88
2 ^e Penningmeester	Roland van der Borgh	170
2 ^e Secretaris	Femke van Egmond	122
Algemeen Bestuurslid	Arnold Tuinenburg	86

COMMISSIES

BOUWCOMMISSIE

vacant -
vacant -

TUINCOMMISSIE

vacant -
vacant -

BARCOMMISSIE

W. van Heijningen 26

KASCONTROLECOMMISSIE

D.J. van der Veen 46
W. Bakker 105
H. Berkenbosch 172
vacant

REDACTIECOMMISSIE

Y. Kroonenberg 150
T. Fokker 28
P. Oosterhout 63
vacant -

TECHNISCHE COMMISSIE

vacant -
vacant -

WEBSITE-BEHEERDER

Marlon Bos 7

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Nicole Selier 113

OVERIGE FUNCTIES

EHBO & REANIMATIE

J. van Broekhuijsen 155
D. Erisman 115
AED code: 2018

TRACTORCHAUFFEUR

B. Wollrabe 186
vacant

TAKKENKRAKERS

M. Paumen 144
C. Schuurman 23
A. Spaargaren 210

PERSCONTAINER

A. Breukers 153

LOODGIETER

P. Sneijders 163

GASDEPOT

T. de Vlugt 138

OPNEMER ELEKTRASTAND

N. Hassanain 16

ELEKTRICIEN

John van Dort 82

GRASMAAIERS

M. Lucassen 112
S. Bonneveld 209
K. Mgabar 147
vacant

DRINGENDE OPROEP

Hierboven zijn vele functies vacant. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers! We roepen iedereen op om eens na te denken of ze iets kunnen betekenen voor De Federatie. Stuur voor informatie een mail aan bestuur@defederatie.net

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

ALGEMEEN ALARMNUMMER

112

GEBUIK IN NOOD DIT ADRES

Tuinpark "de Federatie"
Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

POLITIE (MINDER URGENT)

0900 88 44

BRANDWEER

020 621 21 21

AMBULANCE

020 555 55 55

CENTRALE DOKTERSDIENST

overdag 020 592 34 34
na 17:00 088 003 06 00

WAARNEMING APOTHEKEN

020 694 87 09

TANDARTS BEM.BUREAU

020 570 95 95

DIERENAMBULANCE

020 626 21 21

ONGEDIERTE-BESTRIJDING

020 555 56 00

MELD MISDAAD ANONIEM

0800 70 00

TAXICENTRALE

020 677 77 77

ANWB WEGENWACHT

0800 08 88

Op de geheel vernieuwde website vindt u het laatste nieuws en praktische informatie.

WWW.DEFEDERATIE.NET

Info/algemeen

info@defederatie.net

Bestuur

bestuur@defederatie.net

Voorzitter

voorzitter@defederatie.net

Secretariaat

secretariaat@defederatie.net

Penningmeester

penningmeester@defederatie.net

Redactie

redactie@defederatie.net

Tuincommissie

tuincommissie@defederatie.net

Barcommissie

barcommissie@defederatie.net

Bouwcommissie

bouwcommissie@defederatie.net

COLUMN YVONNE



'Nóóit,' zei onze voormalige buurman, 'nooit doe ik mijn volkstuin weg!' Ieder jaar kwam hij al in februari geregeld naar de tuin. Als er maar even een zonnetje scheen, vouwde hij een ligstoel uit en genoot van de belofte van het nieuwe seizoen. Zijn vijver was zijn trots, zijn gazon leek wel van fluweel en hij koesterde zijn bloemperken. Op en dag ging het niet meer. Hij wist niet goed hoe het ook alweer moest, tuinieren. Zijn dochter volgde hem op. Zij is een beginnende tuinder, ze heeft nog geen verstand van planten. Wel van de vijver, ze ontdekte meteen de salamander die er rondscharrelt. Maar de heermoes die woekert, ziet ze niet. Het geeft niet. Deze tuin is zo goed onderhouden dat ze alle tijd heeft om te leren hoe je de borders verzorgt. Ze heeft geluk. Vaak erven nieuwe tuinders een woestenij. Toen ze zich aanmeldden voor een volkstuin hadden ze een droom: ze zagen zichzelf een zomer lang genieten van de bloemen en de rust. Ze stelden zich voor hoe ze, na een dag schoffelen, moe en voldaan een glas wijn zouden drinken in de avondzon op het terras. De werkelijkheid is weerbarstiger.

Tuinieren kost veel tijd. Voor werkende mensen is het een tegenvaller dat ze in het weekend ook nog eens moeten ploeteren. Ze kunnen ook niet iedere week komen. Tegen de tijd dat ze aan hun volkstuin toekomen, zijn de braamstruiken, de distels en de brandnetels al hoog opgeschoten.

Oude tuinders kunnen het werk vaak ook niet meer bijbenen en langzamerhand begint het onkruid te woekeren. Voor nieuwe tuinders lijkt tuinieren vooral op ontginnen.

Zo kregen Joep en ik de tuin destijds ook aangeleverd, vol taaie struiken en verwilderde planten. We wisten werkelijk niet hoe we moesten beginnen. Het was fijn dat we ervaren burens hadden die ons hebben geholpen. En nog steeds! We zijn inmiddels vijf jaren verder en ik weet nog niet half wat oudere tuinders weten.

Ik kwam buurman Peter tegen. Hij is al 50 jaar volkstuinder en bovendien hovenier. Hij was verdrietig. De bosmaaier was langsgeweest. Hij had langs de middensingel gemaaid en had er een ravage aangericht. De wilde orchideeën, de zeldzame planten die Peter als stekje uit het buitenland had meegebracht, de bijzondere planten die ook andere tuinders in de loop der jaren hadden verzameld en langs de middensingel hadden uitgezet, zodat iedereen van de schoonheid kon genieten, ze waren allemaal weggemaaid. Het was geen boze opzet, het was een misverstand tussen de maaier en degene die hem had gevraagd de buitensingel te maaien, de strook groen buiten het hek.

'Nou ja,' zei een praktisch ingestelde tuinder, aan wie ik het vertelde. 'het is jammer, maar het is nu eenmaal gebeurd. Wist die vent veel: de middenboel, de buitenboel. En voortaan is het wel lekker makkelijk: hup de bosmaaier langs de oever en je bent klaar.'

Maar dat lijkt me geen goede weg. Tegels zijn nog veel gemakkelijker. Voor je het weet ligt er kunstgras langs onze singel. Is er iemand met tuin-ervaring die misschien een Tuincommissie wil vormen met andere tuinders die graag moeite doen voor de planten? Meld je alsjeblieft aan, zodat we weer trots kunnen zijn op ons grachtje.

Yvonne Kroonenberg

SCHRIJF EN HELP MEE!

Wil je reageren op een artikel, of heb je een stukje met handige tuintips geschreven? Alle bijdragen, lang of kort (ook foto's) zijn zeer welkom! Stuur ze het liefst per e-mail aan redactie@defederatie.net. Soms passen we een bijdrage (een beetje) aan, om te zorgen dat het past. De deadline voor het kerstnummer is **eind november**.

Wil je vaker schrijven voor ons blad? Geef je dan op als redacteur. We zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste tuinder met een vlotte pen, die verslag kan doen wat er allemaal gebeurt op de tuin. Dit blad verschijnt vijf keer per jaar, het kost je een par uur per nummer. Meld je aan via een e-mail naar redactie@defederatie.net

INTERVIEW CATRIONA RAVELLI

Op de ochtend dat ik heb afgesproken met Catriona Ravelli, zoek ik naar een bordje of aanduiding met het nummer 148, daar woont het kersverse Federatie-lid namelijk. Die drie cijfers kan ik niet vinden, maar achter wat struiken zie ik wel iemand enthousiast zwaaien. Ah! Hier moet ik dus zijn.

“Ja, er moet nog een bordje komen”, zegt Catriona verontschuldigend als ik de tuin inloop. Maar meteen bij het zien van de tuin, is het al snel duidelijk dat dat niet het enige is wat er gedaan moet worden. Ze vervolgt: “De tuin is jarenlang verwaarloosd. Het gras en het onkruid stonden minstens een halve meter hoog, dus dat heb ik als eerste aangepakt. Er waren aan de voorkant ook een paar bomen die te hoog waren. Aanvankelijk was de afspraak dat er twee bomen tegen de vlakte moesten, maar toen ik hier weer een keer kwam, bleken er drie bomen te zijn gekapt.” Als ik vraag of ze dat jammer vindt, zegt ze: “Nou, ik heb nu wel wat meer inkijk, maar ik vind het prima zo. En ach, ik verzin wel wat om weer een beetje meer beschutting te krijgen.” Niet dat dat nu de meeste prioriteit heeft. Voor haar huisje ligt slechts één rijtje tegels. Daar wil ze een wat ruimer terras hebben, zodat er ook een tafel kan staan om gezellig met vrienden en familie aan te eten. “Het hoeft niet zo’n groot terras te worden. Teveel stenen is ook ongewenst”. “En veel groen zorgt voor verkoeling”, zeg ik. “Inderdaad”, reageert Catriona, “Toen het zo heet was in juni, merkte ik meteen dat het hier een paar graden koeler is dan in de stad. Zo fijn. Ik heb hier trouwens overal in de tuin zowel zon als schaduw. Een heerlijke plek om na het werken van de rust te genieten”.



Gaandeweg het interview blijkt die rust heel belangrijk te zijn. Catriona heeft in haar privéleven als moeder van een 15-jarige zoon, vrouw van een reumapatiënt en communicatieadviseur bij een advocatenkantoor haar handen, maar ook haar hoofd vol. “Dan is het zó heerlijk om hier het onkruid weg te halen en daarbij mijn hoofd leeg te maken”. Hoe dat tuinieren nou precies moet, weet ze eigenlijk niet. Ze heeft geen enkele ervaring. “Maar”, zegt ze grijnzend, “Ik heb een paar vriendinnen met heel groene vingers. Die willen me wel helpen. Eén vriendin werkt zelfs bij een biologische kwekerij. Die heeft me al allerlei adviezen gegeven, over een border, een vijvertje, welke struiken en boompjes ik moet laten staan, et cetera.”

Rustig aan beginnen is dan het devies. Het grove plan de campagne ligt er al, maar de uitvoering doet Catriona stap voor stap. Het grove werk buiten eerst, en dan later, in het najaar, gaat ze met het huisje beginnen. Ze heeft er al een boiler laten plaatsen, maar er moeten nog meer zaken worden aangepast om het helemaal eigen te maken.

| **Op de wachtlijst**

“Hoe ben je eigenlijk aan dit huisje gekomen?” vraag ik. “Bij toeval”, vertelt ze. “Mijn zoon Jonas tenniste bij Strandvliet. Toen ik hem een keer had weggebracht, had ik zin in een wandelingetje, zag ik een bord met ‘De Groene Long moet blijven!’ en zo kwam ik bij de tuinparken terecht.



Volledig random liep ik het tuinpark van De Federatie op. Daar kwam ik een vrouw tegen die ik vroeg naar de inschrijfprocedure. Dat bleek redelijk eenvoudig. In het verleden was ik wel eens wezen kijken bij tuinpark “Nieuwe Levenskracht” dat op een paar minuten lopen van mijn huis in de Watergraafsmeer ligt. Dat zag er zo inspirerend uit! Maar daar is de wachttijd wel 25 jaar voordat je aan de beurt bent. Dan ben ik tachtig! Maar ik hoorde dat het hier ook snel kon gaan, afhankelijk van wat voor huisje of tuin je wilt hebben.” En snel ging het, want na de inschrijving in juli 2022, stond Catriona minder dan een jaar op de wachtlijst, en op 5 juni 2023 kreeg ze de sleutel van dit huisje.

Over het verenigingsleven heeft ze ook wel haar gedachten. “Ik ben een verenigingsmens; ik heb mijn hele leven bij (sport)verenigingen gezeten. Maar het is altijd wel een beetje zoeken. Ik weet bijvoorbeeld nog niet helemaal zeker of een kienavond iets voor mij is, maar ik heb wel al kennis gemaakt met een flink aantal mensen dat hier op dit laantje woont. Zo hoor je meteen het een en ander. Wat ook nodig is, want ik mis soms nog wel wat praktische informatie over bijvoorbeeld waar je het huisvuil brengt, hoe het nu zit met die tuindiensten (of je die alleen op zaterdagen kan doen), of je groot gereedschap voor sommige klussen ergens kan lenen, enzovoort, enzovoort.”

| **Tussenribspier verrekt**

Dan komt opeens naar voren dat Catriona in haar dagelijkse leven als communicatie-adviseur werkt. “Je krijgt wel een A4-tje met wat praktische zaken, maar er zou eigenlijk een handig overzicht moeten zijn, waarop vermeld staat waar je als nieuwe tuinder allemaal mee te maken hebt.” Catriona heeft wel al wat ambitieuze ideeën in die richting, en daar wil ze best wel wat mee doen. Maar als nieuwkomer kun je misschien beter eerst even wachten. Dan is het handig om te weten welke mensen je moet aanspreken, uitzoeken of andere nieuwkomers hier ook behoefte aan hebben. En haar tuin en huisje hebben de komende tijd nog wel wat aandacht nodig... Wat betreft het contact maken met mensen is ze ook enthousiast over de tuindiensten. Je leert dan meteen wat vaardigheden en je bent af en toe in gesprek met andere mensen van de vereniging.

“Alleen heb ik onlangs bij het schoffelen in mijn eigen tuin een tussenribspier verrekt”, zegt ze lachend, “En bij de tuindienst heb ik dat een beetje geforceerd, dus schoffelen zit er even niet in. Dan doe ik liever iets anders voor de vereniging.”

In eigen tuin kan ze gelukkig op eigen tempo verder werken. We hebben het erover hoe je ook gewoon op je billen kan zitten en zo onkruid kan weghalen. Dat hoeft je niet schoffelend te doen. En dan komen we weer terug bij De Reden om hier te zijn. Dat het zo heerlijk kan zijn om hier heel zen tussen het groen te zijn. “Naast de boiler, was een koffieapparaat zo’n beetje het eerste wat ik hier neerzette. Ik heb hier nu één keer geslapen... en wat was het lekker om ‘s morgens de deuren open te gooien en buiten te gaan zitten met een kopje koffie.”

Zo simpel kan geluk zijn. Daar weten wij tuinders alles van!

Peter Oosterhout



ECHTE KABOUTERS



Laatst was ik op bezoek bij iemand op de tuin en toen ik wegging, zag ik opeens een piepklein kabouterdje tegen het hekje. Je oog moet er net op vallen, anders zie je hem niet, zo klein was ie.

Dit is een echte, zei degene bij wie ik op bezoek was geweest. Eeeh...ja dit is een echte, reageerde ik bevestigend, maar met lichte verbazing en ongeloof in mijn stem. Verder schonk ik er geen aandacht aan, maar later op de dag ging ik er toch over nadenken. Dit was een heel klein kabouterdje. Stel dat dit een echt kabouterdje is, dan zouden er ook echte grote kabouters moeten bestaan. Zo'n kleintje zet zichzelf niet op de wereld. Maar hoe komen die echte grote kabouters dan bij elkaar? En hoe weten zij van elkaar dat ze echt zijn en op welke plek ze staan?

| **Kabouter-Über**

Zou er een regelkabouter zijn? Zou er een bepaald tijdstip zijn waarop ze elkaar treffen? Ik heb overdag nog nooit kabouters zien lopen, dus waarschijnlijk gebeurt dat, als het gebeurt, 's nachts. Dan zijn er ook minder mensen die de lopende kabouters kunnen betrappen, want ze willen het ongetwijfeld geheim houden. Maar niet elke kabouter is natuurlijk goed ter been, dus misschien bestaat er ook wel een soort van über voor kabouters. Of zouden ze elkaar vervoeren in de kruiwagens die sommige kabouters hebben? Ze staan vaak stokstijf achter hun kruiwagen, zonder enige beweging, maar wie weet wat er gebeurt, als het "hun moment" is. En moeten ze dan wachten tot het geregend heeft om er lekker schoon,

zeg maar fris en fruitig uit te zien? Wat zou het toch heerlijk zijn, zeg maar adembenemend, als je zo iets gewaar zou worden. In het echt. En dat het kleine kabouterdje zo onopvallend bij het hek staat, dat is volgens mij vast niet toevallig.

Frappant is, dat ze op de tuin vaker voorkomen dan in een gewone straat zonder tuinen. Ze hebben dus wel een bepaalde voorkeur. Blijkbaar zoeken ze elkaar op en raken ze aan elkaar gehecht. Wie weet hoe leuk zij het samen hebben, zonder dat wij dat weten. Wie weet genieten zij ook wel van een high tea of een knutsel- of swingende dansavond. Of van kienen. Maar als er in een tuin echte en onechte kabouters door elkaar staan, is het wel een beetje verwarrend. Die kan niet mee doen en die wel. Laatst zag ik bij Action, de "speciaalzaak", een grote kabouter met een mandje waarop "action" stond. Zou hij nu al aangeven, dat hij wel voor iets in is? Voor actie? Dat zou wel heel geraffineerd zijn. In het Engels en nog voor hij de winkel uit is! Maar je weet het maar nooit, op een gegeven moment ga je overal wat achter zoeken.

Op diezelfde tuin hoorde ik later, dat een ander kabouterdje soms de ene kant en soms de andere kant op kijkt. Dat had, zo werd mij verteld, "met het hekje te maken". Nou weet ik niet wat ik daar van moet geloven, maar dat zou natuurlijk ook best een echte kabouter kunnen zijn als je meegaat in de gedachte dat er echte kabouters bestaan. Hoezo heeft dat met het hekje te maken.

Een week later zag ik een derde kabouterdje op die tuin, verscholen in een boom, met een schutkleur. Zou daar dan werkelijk een kabouterfamilie wonen? Er staat nu zelfs al een kabouterdouche. Hoe is het mogelijk!?

Ach, de een ziet spoken, weer een ander ziet beren op de weg. Dan moet echte kabouters zien toch ook kunnen...

Ruud Drupsteen



MAAK JE TUIN WINTERKLAAR

De dagen worden weer korter, het wordt 's avonds weer frisser. Voor je het weet, zingen we weer met Gerard Cox mee: 'Het is weer voorbij, die mooie zomer'. En dat betekent ook dat het weer tijd wordt om de tuin klaar te maken voor de winter.

AFSLUITEN WATERLEIDING

Zodra u de waterleiding heeft afgesloten is het belangrijk om alle leidingen leeg te blazen. Denk daarbij ook aan uw gasgeiser, zodat daarin ook geen resten water achterblijven. Denk ook aan de wc-pot: voorkom dat die bij zeer strenge vorst kapot vriest. Kortom: alles dus goed doorblazen!

Wie het water in het gesloten seizoen niet of niet goed afsluit, krijgt een financiële boete opgelegd van € 100,-, als er door deze nalatigheid (water) schade ontstaat tijdens of na een vorstperiode!



TOEGANGSHEKKEN GESLOTEN

Van 1 oktober tot en met 31 maart, het gesloten tuinseizoen, gaan de toegangshekken bij de kleine en de grote parkeerplaats aan de achterzijde van ons tuincomplex weer dicht. Tevens zal er een extra zwaar kettingslot op beide tuinhekken worden geplaatst. Alleen de hoofdingang blijft toegankelijk met de sleutel. U moet het hek wel telkens weer direct afsluiten. Ga nooit in op verzoeken om 'het hek even open te laten'. Voorkom iedere mogelijkheid tot diefstal, dat hebben wij op deze manier in eigen hand!

VUILNIS ZELF AFVOEREN

Vanaf de maanden oktober t/m maart, het gesloten tuinseizoen, is het niet mogelijk uw afval aan te bieden bij de afvalcontainer. De reden daarvoor is dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt door de tuinders in deze periode.

GASVERKOOP MINDER VAAK

Nu het open tuinseizoen op het einde loopt is het goed om te weten dat de verkoop van gasflessen weer op een lager pitje gaat.

De gasflessenbeheerder zal het gasdepot nog maar 1 keer in de maand openen in plaats van iedere zondag. Dat wordt dan op de eerste zondag van de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart, telkens van 12.00 uur tot 12.30 uur. Zie ook het infobord bij het gashok voor de meest actuele informatie

OPNAME METERSTANDEN ELEKTRA

Ook dit jaar zal Nadia Hassanain langs komen met het verzoek haar toe te laten tot de elektrameter om de meterstanden op te nemen. Zij doet dit voor het bestuur. Niet alle tuinen worden bezocht, het gaat steekproefsgewijs. Daarom moet u altijd ook zelf uw meterstanden doorgeven via de opgavestrook hieronder.

Vul de gevraagde gegevens zorgvuldig en duidelijk in, zodat het bestuur meteen ook kan controleren of uw adres en telefoonnummer nog overeenkomen met die in de administratie van De Federatie. Het is uw eigen opgave die wordt gebruikt, deze zult u aantreffen op de jaarnota die u in januari 2024 van De Federatie ontvangt.

OPGAVESTROOK ELEKTRAMETERSTAND

Inleveren vóór 1 oktober 2023 in de brievenbus bij de bestuurskamer. Het rode vakje niet invullen. Tip: print de PDF (zie www.defederatie.net), dan hoeft u de bon niet uit dit blad te knippen.

--	--	--	--	--	--	--	--

naam

tuinnummer

adres

postcode

plaats

telefoon

mobiel

e-mail adres

AGENDA



AUGUSTUS

za **26** (10:00-11:00) Spreekuur Bestuur
(21:00) Karaoke: het MeezingTeam Après Ski

SEPTEMBER

za **9** (10:00-11:00) Spreekuur Bestuur
zo **10** (14:00) Rien's Sterrenparade
za **23** (10:00-11:00) Spreekuur Bestuur

Houd ook het mededelingbord bij de ingangen in de gaten, of kijk op de Facebookpagina van de Activiteitencommissie (voorheen OC De Federatie) voor actuele tijden en nieuwe activiteiten!

KANTINE



De Kantine is tot en met 10 september geopend op zaterdag & zondag, 16:00-20:00



ZOMERPUZZEL IN DE HERKANSING

Helaas heeft niemand het juiste antwoord gegeven op de foto-puzzel die in het vorige nummer stond. We zoeken de titels van twee liedjes, van nederlandse artiesten, een man en een vrouw. Om jullie een beetje te helpen, kunnen we nog als hint geven dat beide artiesten een letter 'O' in hun voornaam hebben, en dat ze beiden helaas alweer enige tijd geleden overleden zijn.

We hebben nog steeds een fles overheerlijke Federatie-wijn (Chardonnay) in de aanbieding voor de gelukkige inzender met de goede antwoorden!

Stuur de oplossing in een e-mail naar redactie@defederatie.net



ALLERLEI

POST DOORSTUREN?

Het postadres voor leden tijdens het seizoen luidt:
Tuincomplex De Federatie
tuin nr. ... - Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

TRACTOR NODIG?

Tractorwerkzaamheden kosten € 3,50 per uur of per rit.
Reserveer en betaal uw rit via de website:
www.defederatie.net/nieuw/kar-bestellen/

GASHOK / PERSCONTAINER

Elke zondag 11.00-12.00.

SPREEKUR BESTUUR

Het bestuur houdt om de week spreekuur in de bestuurskamer.
Zie de agenda hiernaast.

VUILNISZAKKEN KOPEN

U kunt de bedrukte vuilniszakken kopen bij het gashok, zie hierboven voor de openingstijden.

BAKFIETS OF INVALIDENWAGEN/ROLSTOEL NODIG?

Deze staan bij het werkhok van de tuincommissie en zijn na overleg te gebruiken.

WINKEL 'THE GARDEN SHOP' BIJ ONS LUSTOORD OPENINGSTIJDEN

Maart - April / September - Oktober

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Mei - Juni - Juli - Augustus

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Zondag 10.00 - 12.00 uur

Woensdag 14.00 - 16.00 uur

DE EGEL

De egel is een kleine insecteneter, die in Nederland (en West-Europa) veel voorkomt. Of eigenlijk, veel voorkwam. Want de egel wordt bedreigd: in tien jaar tijd is het aantal egels in Nederland gehalveerd. Egels leven het liefst in een gebied waar ze makkelijk veel eten kunnen vinden, maar waar ook beschutting is. Ze houden van bossen met laag struikgewas, in de buurt van weides en open grasland. Tuinen en parken vinden ze ook fijn. Aan uitgestrekte weidelandschappen hebben ze niet veel, daar vinden ze niet genoeg insecten. Ze zijn niet bang voor mensen, dus ze leven graag in de buurt van bewoonde gebieden. Maar daar zijn de gevaren ook groot: ze worden regelmatig overreden, ze worden vergiftigd door bestrijdingsmiddelen en rattengif. Terwijl het juist heel erg nuttige dieren zijn, ze eten kevers, slakken, rupsen en muggenlarven. Egels zijn voornamelijk nachtdieren, overdag worden ze verblind door het daglicht. Ze slapen de hele dag, en komen met de schemering hun nesten uit om eten te zoeken. Een volwassen egel legt soms wel tot 3 kilometer af op zijn nachtelijke foerageertochten.



In de winter trekt de egel zich terug in zijn schuilplaats, en gaat in winterslaap. Ze slapen niet de hele winter, als het zacht is dan komen ze soms uit hun holletjes om wat insecten of slakken te verorberen. Als egels in de lente zijn uitgeslapen, dan trekken ze er meteen op uit om voedsel te vinden. Vaak nemen ze dezelfde route op hun nachtelijke zoektocht. In mei, als de egels weer op krachten zijn gekomen, begint de paartijd voor de egel, en die kan soms tot in augustus voortduren. Om de vrouwtjesegel te verleiden, doet de mannetjesegel een soort van dans met het vrouwtje. Dat kan soms wel uren doorgaan, waarbij ze luid snuiven en hijgen. En als ze dan uiteindelijk zover zijn, dan legt de vrouwtjesegel de stekels plat, zodat het mannetje zich niet kan verwonden. Inderdaad, ze doen het héél voorzichtig (maar wel luidruchtig)!

Daarmee is de bemoeienis van het mannetje klaar: het vrouwtje maakt een nest, en zorgt verder alleen voor de jongen. Na ongeveer drie weken zijn ze oud genoeg om er samen met hun moeder op uit te gaan, en op vast voedsel te jagen. Na twee maanden worden ze door de moeder uit het nest gezet, en zijn ze zelfstandig.

| Een rommelhoekje

Dan moeten ze, voordat de winter weer intreedt, zoveel mogelijk eten om een goede vetlaag op te bouwen, zodat ze hun winterslaap kunnen overleven. Als een egel zich bedreigd voelt, dan rolt-ie zich op in een balletje, met alle stekels opgezet. Dat werkt goed tegen roofdieren en andere natuurlijke vijanden, maar natuurlijk niet tegen een auto. Helaas is de egelstand in Nederland daardoor bedreigd. Hoe kun je deze nuttige diertjes een beetje helpen? Maak een rommelhoekje: aan het eind van het tuinseizoen kun je een beschut plekje voor de egel maken door bladeren en takken op een hoop te leggen, ergens onder een struik of achter een schuurtje. Als het maar een rustig plekje is, een beetje uit de loop. Soms trekt een egel in de winter in een composthoop, want die zijn door de vertering van het organische materiaal lekker warm. Pas dus op, als je in de winter je composthoop wilt omscheppen. Door een afwisselende tuin te maken, met veel (inheemse) plantensoorten, maak je het aantrekkelijk voor de egel, want dan zijn er veel insecten en wurmen te vinden. Trouwens, ook voor vogels is zo'n tuin een trekpleister.

lees verder op pagina 14



Ook een moestuin is goed voor egels: ze houden niet van sla, boontjes of kool, maar wel van de rupsen en slakken die daar op afkomen. een egel kan wel tot 40 slakken in een nacht opeten: win-win!

Zorg ervoor dat je tuin niet hermetisch is afgesloten met een gaashek. Als egels er niet in of uit kunnen, gaan ze ook niet helpen met de slakkenbestrijding. Let er daarom op dat er een paar doorgangetjes zijn voor egels. Een gaatje van 15x15 cm is al voldoende.

Net zoals alle dieren, hebben egels water nodig. Help ze daarom met een (laag) bakje met water. Geef ze nooit melk: daar krijgen ze diarree van.

Egels zijn een aanwinst voor elke tuin: ze ruimen slakken en insectenlarven op. Momenteel sneuvelen er ieder jaar zo'n 135.000 egels in het verkeer. Als iedereen een beetje meehelpt gaat het hopelijk over een paar jaar veel beter met de egels in Nederland.

Timon Fokker



LAATBLOEIERS

Met een twijfelachtige zomer achter de rug, zou het toch zóó fijn zijn als die grote gele bol in september nog even haar best doet. Maar ja, alles onzeker hè. Waar je wel invloed op hebt, is welke planten er nog bloeien in de herfst.

Ter inspiratie noem ik hier een paar echte laatbloeiers. Uiteraard te laat om nu te kopen en weelderig te laten floreren, maar dan heeft u ze vast voor volgend jaar.

LOODKRUID: BIJZONDERE BODEMBEDEKKER

Kruipend loodkruid (*Ceratostigma plumbaginoides*) is heel bijzonder. In het voorjaar en zomers' is de plant frisgroen. Pas in september ontluiken de blauwe bloemen. Die lijken een beetje op de bloemen van familielid mannentrouw (*Plumbago auriculata*). Langzaam begint dan ook het blad te verkleuren. De combinatie van de blauwe bloemen, de rode

stelen en het dieprode blad is sprookjesachtig. De eerste jaren kan deze bloeiende vaste plant vorstgevoelig zijn. Dek hem dan af met takken en bladeren. Loodkruid wil graag een zonnige tot licht beschaduwde plekje in goed doorlatende grond. Tip: ook in pot is loodkruid prachtig. Zorg er dan voor dat de aarde niet te nat wordt. Wil je een echt hemelsblauwe variëteit: bestel dan de *Ceratostigma willmottianum*.



Loodkruid

WINTERHARDE BOLBLOEM: NERINE

Niet superbont van kleur, maar wel heel sfeervol is deze bolbloem met lelieachtige kelken. Ze staan hoog op de voet en zijn bescheiden van karakter. Ze komen uit Zuid-Afrika maar dankzij veredeling zijn er inmiddels winterharde variëteiten die het goed doen in de Nederlandse tuin. Normaal gesproken plant je de Nerine in de lente, want pas in september komen de trompetvormige bloemen uit. Maar vanwege hun winterhardheid kun je ze nu ook nog uitstekend planten. Ze zijn er in roze, wit, oranje, zalm, rood en zelfs meerkleurig. Een steel kan wel twintig bloemen tellen. Een fijne bijkomstigheid is dat je de bollen na de bloei gewoon in de grond kan laten.



Nerine

BLAUW LELIEGRAS

Het blauw leliegras (*Liriope muscari*) lijkt een beetje op blauwe druifjes. Ze ontluiken in september en bloeien door tot eind oktober. Mooi in een grassentuin, een bloemenweide of in potten. Zorg dan voor goed doorlatende grond. De plant wordt circa 30 cm hoog en er zijn diverse variëteiten die subtiel verschillen in bloeikleur. Nog een pluspunt: deze grasachtige, bloeiende vaste plant is wintergroen.



Blauw leliegras

CIMICIFUGA, ZILVERKAARS

Lampjes in je border, daar doen de pluimen van Zilverkaars (*Cimicifuga* of *Actaea*) aan denken, zo goed lichten ze je border op... Helemaal in het zachte najaarslicht! Bovendien ruiken ze heerlijk naar vanille. Deze plant bloeit in september en oktober en kan flink uitdijen, zorg daarom voor een ruime plek in de border. Zoek een mooi plaatsje in de halfschaduw, want direct zonlicht kan het blad van de zilverkaars verbranden. Er zijn zowel groen- als roodbladige variëteiten.



Zilverkaars

RUDBECKIA SUBTOMENTOSA, ZONNEHOED

Deze asterachtige zonnehoed (*Rudbeckia*) heb ik zelf ook in de tuin staan. Het is dan ook een heel dankbare plant. Geef je hem een zonnige standplaats, dan zul je beloond worden met uitbundige bloemboeketten.

De *Rudbeckia subtomentosa* 'Henry Eilers' creëert kleine zonnetjes met opgekrulde bloemblaadjes. Het bekendst (en makkelijkst) is de gele zonnehoed *Rudbeckia fulgida* met het zo typerende zwarte bloemhartje.

Peter Oosterhout



Zonnehoed



WILGENTENENMANDENVLECHTEN

Het was zwoegen, zweten en veel tellen op de twee cursus-avonden mandenvlechten in de rozentuin. Toch lukte het iedereen om een mandje van wilgentenen te maken. Hierboven de trotse cursisten met hun werk.

Max Paumen

SPAANSE AVOND



Op zondag 30 juli 2023 konden onze tuinders genieten van een glaasje sangria en een tapasplankje vol lekkernijen. De tapas waren meegenomen uit Spanje door de Barcommissie, zondagochtend moest er alleen nog verse aioli gemaakt worden.

Het feest was compleet met het Flamenco Trio. Heel bijzonder was dat we een echte Spaanse zanger erbij hadden, want er zijn er maar drie in Nederland: ze waren compleet bij ons op De Federatie en gaven een geweldige show! Uiteraard werd de Spaanse avond afgesloten met een feestje. Dank aan alle vrijwilligers die dit met elkaar neer hebben gezet! En speciale dank aan Tineke & Gonnie voor de aankleding, met materialen van Eetcafe Lotgenoten.

Nicole Selier

