

Verenigingsblad van De Federatie van Amsterdamse Amateursuinders



De Federatie

IN DIT NUMMER:

TERUGBLIK: **ALLERLEI**

NAJAAR: **TUINKLUSJES**

COLUMN: **WILDE TUIN**

INTERVIEW: **PAUL VAN BROEKHUIJSEN**

WINTER: **VOORBEREIDING**

MIEREN: **ONGEDIERTE?**

BOEK: **HET PARADIJS**

VERNIEUWD: **SPEELTUIN**

TERUGBLIK: **FEESTEN**

JAARGANG 69 - HERFSTNUMMER

ALLERLEI



Er is veel werk verricht op de Federatie deze zomer! Onder de bezielende leiding van Tineke zijn de mooiste vazen gemaakt. Twee kanjers hebben de woelige baren getrotseerd om de fontein in de Middensingel weer tot leven te wekken. En langs diezelfde

Middensingel zijn nieuwe plantjes gepoot: alles ziet er weer keurig uit. De kantine kreeg een opknappbeurt, en laten we het nieuwe grind niet vergeten! Het wordt steeds mooier op onze Federatie, met dank aan alle vrijwilligers!

Timon Fokker



WELKOM

Van de redactie

Alweer het laatste nummer op-de-tuin van dit jaar. Het volgende en echt laatste nummer van dit jaar zal weer traditioneel in uw eigen brievenbus thuis verschijnen ergens half december.

December! Ja, de winter komt er weer ongenadig aan. Maar gelukkig is er Celine die ons in een mooi opgezet artikel gaat voorbereiden op de periode die gaat komen. Veel tips passeren de revue, waaronder ook aandacht voor de overwinterende zoogdieren, insecten en amfibieën. Help ze een handje!

Timon beschrijft juist de technische aspecten van de seizoenssluiting: sluit je waterleiding af, ruim je huisvuil op en geef de meterstanden door. En dat moet vóór 1 oktober! Een bon vindt u in ons blad.

Er gebeurt niet zo heel veel rondom de Nieuwe Kern, maar voorzitter Dennis Schor legt uit dat er toch wat nieuwe ontwikkelingen zijn.

Yvonne filosofeert over de stijlen in tuinieren. Er zijn veel diverse visies. Dat zien we ook op de Federatie. Tuinen kunnen compleet verschillend zijn. Gelukkig maar!

Bij het redactieoverleg van Celine, Timon en Peter bleek dat er behoefte was aan informatie over mieren-overlast en wat je daartegen kan doen. Met Ramsay Gordon als stichtend voorbeeld (?) schreef Peter over biologische en niet biologische bestrijdingsmiddelen en maakte er ook een photoshop illustratie bij.

Over foto's gesproken: leuk is de fotocollage van Timon op de achterzijde van het blad. Diverse feestelijke situaties op de Federatie worden in beeld gebracht. Met dank aan alle fotobijdragers.

Tevens laat Timon op pagina twee zien dat de Federatie steeds mooier wordt! Ook Celine stelde een fotopagina samen. En in haar geval over de nieuwe speeltoestellen: de trampoline is favoriet!

Dit keer is er wat meer ruimte voor fotomateriaal omdat er weinig stukjes waren. Misschien geen inspiratie? Het zal de zomer zijn!

De redactie was dan ook zeer blij met de aanvulling van Emma Veenstra. Aanvulling? Het drie pagina's tellende artikel is een prachtig staaltje van verfijnde journalistiek. Het interview met Paul van Broekhuijsen is zeer lezenswaardig. Niet alleen een aardige vent, maar ook een vrijwilliger op de Federatie.

De redactie wenst u nog een mooie nazomer!

Peter Oosterhout

Van het bestuur

Beste tuinders,

We zijn alweer in de laatste weken van dit tuinseizoen aangekomen. Na een koude en regenachtige start hebben we kunnen genieten van redelijk weer in het middenseizoen en een warme en zonnige slotperiode. Mijn indruk is dat het hierdoor dit seizoen erg rustig op ons park is geweest qua overnachtingen. Dat is jammer, maar het is niet anders.

Als bestuur zijn we bijzonder blij met de vrijwilligers die dit seizoen extra opknapwerk hebben verricht. En dat waren dit jaar best veel projecten. Ik noem maar even het nieuwe padgrind, de nieuwe speeltoestellen, de nieuwe beplanting: de bloembakken, de middensingel bij de hoofdingang, het perk achter de kantine, en de Kikkerpoellaan. Het ziet er weer prachtig uit. Het schuur- en schilderwerk van de kantinekozijnen en deuren, de bankjes aan de middensingel, en het fraai opgeknapt roeiboortje. Ook zijn er weer veel feestelijke en creatieve activiteiten georganiseerd die goed zijn bezocht en gewaardeerd. Bedankt aan alle mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. In de stuurgroep De Groene Kern is dit seizoen ook veel werk verzet door de bestuursleden en tuinders. Er is beroep aangetekend tegen een vergunning voor het bouwen van 300 flexwoningen. Er is namelijk nog niet aangetoond dat wij bestaand stedelijk gebied zijn. Dit is belangrijk voor de vergunningsaanvraag voor het bouwen van De Nieuwe Kern. Dan moet gemeente Ouder-Amstel dit aantonen, en de aanwezigheid van flexwoningen in het gebied zou dat kunnen vergemakkelijken. De uitkomst van het door tuinders gemaakte co-creatie rapport wordt uitgangspunt bij het verder ontwikkelen van het gebied. De oude afsprakenbrief (uit 2020) is geheel van tafel. Dit najaar voeren we gesprekken met de gemeente Amsterdam over een nieuwe afsprakenbrief. In december, zo is nu de planning, neemt de gemeente Amsterdam een investeringsbesluit over het ontwikkelingsbudget voor het gebied. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u informeren.

Ik wens u namens het bestuur nog een paar mooie zonnige weken toe, hou de paden en uw tuin onkruidvrij, sluit dit jaar goed af en zorg ervoor dat de geiser en leidingen droog zijn, om vorstschade te voorkomen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Dennis Schor



NAJAARSNODEN

Je tuin voorbereiden op herfst, winter én lente

Gevoelsmatig begon de zomer dit jaar behoorlijk laat, dus het voelt een beetje flauw om ‘nu al’ over de herfst te beginnen. Naar mijn idee hebben we welgeteld één week zonneschijn gehad deze zomer, maar als ik mijn zelfreflectie aanzet, weet ik heus wel dat Nederlanders altijd wat te klagen hebben over het weer. Ik ben blijkbaar geen uitzondering. Linksom of rechtsom: het is alweer september en de dagen beginnen korter te worden. En bij het naderende najaar horen ook weer allerlei specifieke tuinklusjes. Now is the time, en zeg nou zelf: als jouw extra aandacht nu zich straks uitbetaalt in een mooie lentetuin, dan is dat het toch wel waard?

Het mooie van de maanden september en oktober is dat de bodem nog warm is van de zomerzon, waardoor er nog het een en ander te zaaien en te stekken valt. Nu kunnen plantjes nog wennen aan een nieuwe plek zonder dat ze meteen onderkoeld raken en het loodje leggen. En jij gaat met een feel-good-gevoel de herfst in, dat is mooi meegenomen!

Gaaf groen grasmatje

Over welke voorbereidingen hebben we het dan zoal? Om te beginnen de grasmat. Heb je er een in je tuin, dan heeft die heel wat te verduren gehad tijdens het natte voorjaar. Zijn er kale plekken ontstaan? September of (begin) oktober is een geschikt moment om deze te herstellen door gras bij te zaaien. Verwijder eventuele bladeren van het gazon, maai het gras, en haal onkruid weg waar nodig. Maak de grond op de kale plekken los zodat het kan ademen, en strooi daar gazonzaad. Dit kun je eventueel van tevoren mengen met aarde zodat het niet direct opgesmikkeld wordt door vogeltjes. Zo geef je het gazon de tijd om te herstellen en kun je er in het voorjaar weer van genieten. Nu snoeien is straks bloeien.



Sommige planten hebben baat bij een najaarssnoei, tijdig voordat de eerste vorst intreedt. Dit gaat over het algemeen op voor heesters, struiken (zoals hortensia's, rozen, vlinderstruiken), vaste planten, bomen en fruitbomen. Snoei ze voorzichtig, verwijder dode en beschadigde takken, en knip uitgebloeide bloemen en stengels af. Dit bevordert de vitaliteit van planten en gezonde groei. Dit geldt echter niet voor elke soort: check bij twijfel altijd wat voor de specifieke plant van toepassing is.

Sharing is caring

Het scheuren, delen en verplanten van bepaalde planten is een andere manier om de vitaliteit te stimuleren, en je tuin alvast een mini-make-over te geven voor het komende tuinseizoen. Dit is van toepassing op bodembedekkers en planten met een pol, zoals grassen en varens, die vanuit de kern telkens verder uitgroeien.

| *Verdelen en uitdelen*

Deze kern van de pol van oudere, vaste planten raakt elke paar jaar uitgeput, waarna het tijd is om deze in kleinere stukken op te delen die je opnieuw kunt planten, of weg kunt geven aan je favoriete medetuinders. De planten hebben nu nog tijd om nieuwe wortels aan te maken voor de winter. Help ze een handje door voldoende extra water te geven, maar wacht met bemesten tot het voorjaar.

Bol van de bloeiërs

Alhoewel het makkelijk is om je soms in mediterrane sferen te wanen op ons park (hallo zonnetje, kwetterende parkietjes, verdwaalde palmboom hier en daar), zitten we toch echt midden in Holland. Daar hoort in de lente onmiskenbaar de tulp bij, en ook de narcis en hyacint zijn aloude favorieten. Plant de bollen van deze vrolijke voorjaarsbloeiërs in het najaar, zodat je er vroeg in de lente al van kunt genieten. Ik las deze handige ezelsbrug voor het planten van bollen: “Houd voor de plantafstand 3x de breedte van de bol aan, en houd voor het planten ook 3x de hoogte van de bol aan. Tulpen van 5 centimeter moeten dus 15 centimeter diep en 15 cm uit elkaar worden geplant.”

Diervriendelijke wintertuin

Terwijl wij ons straks massaal terugtrekken onder een dekentje op de bank met warme chocomel, gaat het buitenleven van de dieren in de tuin gewoon door.

Drie tips om ze een handje te helpen:

- Geef de nestkastjes in je tuin een snelle schoonmaakbeurt door oude nestresten te verwijderen en met water na te spoelen. Heb je er nog geen? Kies er dan een met een houtdikte van minimaal 1.5 centimeter, het liefst in een schutkleur, en hang hem op een enigszins beschutte plek waar roofdieren niet makkelijk bij kunnen. Hang wat vetbollen op als het echt koud wordt.
- In tegenstelling tot vogels, trekken veel soorten zoogdieren, insecten en amfibieën zich in de koude maanden terug voor een winterslaap of winterrust. We doen ze een plezier door in onze tuintjes wat beschutte plekjes te creëren, bijvoorbeeld door hoopjes bladeren en takken uitgeholde plantenstengels in de border of onder de heg te laten liggen, en hier en daar wat lege bloempotten op hun kant neer te leggen. Gebruik geen bladblazers. Ruim je tuin dus niet téveel op, met uitzondering van de vijver: daaruit verwijder je oude planten en rommel voordat het gaat vriezen.
- Met de egel gaat het helaas niet zo goed in Nederland. Via Natuurmonumenten kun je een gratis egelpakket aanvragen, zodat ze in de veilige omgeving van jouw tuin beschutting en eten kunnen vinden deze winter. Kijk voor het aanvraagformulier op www.natuurmonumenten.nl

Al met al, redenen genoeg om op tijd voorbereidingen te treffen voor het naderende najaar. Elk seizoen heeft zijn charme en de overgang tussen seizoenen heeft altijd iets speciaals. Geniet voorlopig nog van de late zomerzon!

Céline van Erp

Gebruikte bronnen:

1. Landleven:

<https://www.landleven.nl/inspiratie/tuin-erf/2017/oktober/het-wie,-wat-en-hoe-van-scheuren-en-delen/>

2. Groei & Bloei:

<https://groe.nl/tuin/tuinkalender/de-10-meest-gestelde-vragen-over-bloembollen>

3. Tuinadvies.nl

https://www.tuinadvies.nl/artikels/de_snoeikalender:_herfstige_bladere_n_snoeischaren

4. Gardener's World:

<https://www.gardenersworldmagazine.nl/groene-school/biodiversiteit/herfst-dieren-in-de-tuin-helpen/>

5. Stihl.nl

<https://www.stihl.nl/nl/tuinadvies-inspiratie/tuinonderhoud/tuinontwerp/tuinieren-in-de-herfst>



FEDERATIE VAN AMSTERDAMSE AMATEURTUINDERS

BESTUUR

Voorzitter	Dennis Schor	113
1 ^e Penningmeester	Arnold Tuinenburg	86
1 ^e Secretaris	Jacques Peper	88
2 ^e Penningmeester	Roland van der Borgh	170
2 ^e Secretaris	Femke van Egmond	122
Algemeen Bestuurslid	D. van Broekhuijsen	161

COMMISSIES

Bouwcommissie

K. van Broekhuijsen	89
R. Booms	184
P. van Broekhuijsen	58

Tuincommissie

M. Bos	182
V. Mes	117
H. Berkenbosch	172

Kascontrolecommissie

D.J. van der Veen	46
W. Bakker	133
C. Best-Aram	21
W. Terstal	70

Redactiecommissie

Y. Kroonenberg	150
T. Fokker	28
P. Oosterhout	63
C. van Erp	50
C. Ravelli	148

Technische commissie

M. Waterman	74
<i>vacant</i>	-

Website-beheerder

Marlon Bos	7
------------	---

Activiteitencommissie

Nicole Selier	113
---------------	-----

Barcommissie

P. Bode	126
---------	-----

OVERIGE FUNCTIES

EHBO & reanimatie

D. Erisman	115
------------	-----

AED code: 2018

Tractorchauffeur

B. Wollrabe	186
-------------	-----

Takkenkrakers

M. Paumen	144
C. Schuurman	23
A. Spaargaren	210
M. Leber	42

Perscontainer

B. Wollrabe	186
-------------	-----

Loodgieter

P. Sneijders	163
--------------	-----

Gasdepot

T. de Vlucht	138
--------------	-----

Opnemer elektrastand

N. Hassanain	16
--------------	----

Elektriciens

John van Dort	82
---------------	----

Grasmaaiers

M. Lucassen	112
S. Bonneveld	209
K. Mgarbar	147
<i>vacant</i>	

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN ALARMNUMMER **112**

GEBUIK IN NOOD DIT ADRES

Tuinpark "de Federatie"
Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

Politie (minder urgent)

0900 88 44

Ongediertebestrijding

(algemeen nummer Amsterdam)
14 020

ANWB Wegenwacht

088 269 288

E-Mail adressen

Info/algemeen

info@defederatie.net

Bestuur

bestuur@defederatie.net

Voorzitter

voorzitter@defederatie.net

Secretariaat

secretariaat@defederatie.net

Penningmeester

penningmeester@defederatie.net

Redactie

redactie@defederatie.net

Tuincommissie

tuincommissie@defederatie.net

Barcommissie

barcommissie@defederatie.net

Bouwcommissie

bouwcommissie@defederatie.net

www.defederatie.net

Wil je reageren op een artikel, of heb je een stukje met handige tuintips geschreven? Alle bijdragen, lang of kort (ook foto's) zijn zeer welkom! Stuur ze het liefst per e-mail aan redactie@defederatie.net Soms passen we een bijdrage (een beetje) aan, om te zorgen dat het past. De deadline voor het kerstnummer is 2 december.



COLUMN YVONNE



Wij hebben al negen jaar een tuin maar nu pas begin ik verstand van tuinen te krijgen. Niet van tuinieren, ik doe eigenlijk maar wat. Ik weet niet precies wanneer ik moet snoeien en al helemaal niet hoe het moet. Als de ene plant de andere in de weg zit, kom ik met de tuinschaar en knip ik de sprietten die zich opdringerig gedragen terug. Ik laat alles zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan. Dat is ook tuinieren, heb ik me laten vertellen. Maar op mijn dagelijkse wandeling langs de tuinen van de vier complexen zie ik de verschillen in stijl. Op Lustoord is een tuin die helemaal Zen is. Hij staat vol boeddha's en er is een vijvertje en er staan grote palmen. Voor de zekerheid hebben de bewoners er een bordje Nirvana bijgehangen. Op de tuin van Jani op onze Federatie staan plastic dieren. De beplanting is gericht op weinig onderhoud. Dat valt mij tegenwoordig op. In het begin van mijn tuindersleven zag ik niks. Ik vond het al prachtig als er iets groen was en niet prikte.

Op Dijkzicht heeft iemand een fraaie moestuin aangelegd. Ik hoorde dat je er wat mag plukken als je wilt, zolang je dat niet te gulzig doet.

Vanochtend kwam ik langs een tuin met een grote veranda. De bewoners hadden een gazon gemaakt en een grote border waar alle bloemen en struiken in stonden. Die moesten zichzelf daar kennelijk vermaken terwijl de familie aan de tuintafel zat.

Sommige tuinen zijn ooit ingericht voor kinderen. Er staat een trampoline en er is een schommel, die nu aan één touw hangt. Het gras staat hoog en ik denk dat de kinderen te groot zijn geworden om nog naar een volkstuin te willen.

Een paar weken geleden kregen we op de Federatie een mail dat de tuincommissie weer langs zal komen om te kijken of onze tuinen aan het reglement voldoen. Een heg mag maar 70 cm hoog zijn en onder de heg mag geen onkruid groeien. Voor sommige tuinders wordt dat misschien een probleem. Ze hebben als omheining een enorme muur van takken en blaadjes. Die ga je niet zomaar te lijf. Bovendien is het voor hen waarschijnlijk belangrijk dat ze een beetje verscholen mogen zitten. Ik hoop dat de controleurs daar begrip voor hebben. Ik zou ze trouwens ook niet aanraden onder mijn rozenbeg te kijken of daar geen onkruid groeit. Die rozen zijn gemene jongens. Ze vallen je aan als je ze opzijduwt. Dat weet ik maar al te goed, want ik wiede daar ijverig. Anders heb ik straks nog alleen maar akkerwinde en wilgenroosjes, die kleine roze bloemen die mijn buurvrouw mooi vindt. Zij heeft een wilde tuin, die misschien niet goedgekeurd wordt. Maar zij is nog niet zo lang tuinder. Het duurt soms een paar seizoenen voor de aard van de tuin en de bewoner zijn vorm gevonden heeft.

Yvonne Kroonenberg



OP DE TUIN KOM JE NOOIT KLAAR!

Pakweg een maand geleden liep een buurman langs mijn tuin terwijl ik het grindpad aan het ont-kruiden was. Na de gebruikelijke groet zei hij opeens vriendelijk: “Je moet toch ’s wat doen aan die overhangende boomtakken, want zo kan de brandweer of de ambulance er niet langs.” ”Klopt”, erkende ik schuldbewust, “maar ik kan er op die hoogte niet bij...”

Spontaan bood hij aan, de klus voor mij te klaren. “En dan neem ik de dikste stammen mee naar huis voor mijn houtkachel.”

Echt? Zelden ben ik iemand zó dankbaar geweest. Dus... als wederdienst misschien een interviewtje in ons blad? Dat ziet hij direct zitten. “Leuk! Ik heet trouwens Paul van Broekhuijsen.” Ahááá! Hij is er dus eentje van de *Van Broekhuijsen-clan*; dat verklaart direct die gulle behulpzaamheid!

‘Nestgeur’

Al generaties lang wemelt het bij De Federatie van de mensen met deze achternaam. Geen wonder: de grootouders van Paul zaten hier vanaf het prille begin en zij hadden

pakweg 12 kinderen. Dat tikt natuurlijk lekker aan! Bovendien was (en is) hun mentaliteit ‘ouderwets positief’, zo van: “wij mensen hebben elkaar nodig; je bent op de wereld om mekaar te helpen nietwaar, en dus: handen uit de mouwen!”

Een niet uit te roeien optimistische ‘nestgeur’ die ik direct bij Paul herken. Ook het tuindersleven zit de familie in het bloed. Want niet alleen Paul bivakkeert hier traditiegetrouw het hele seizoen met zijn beminde Patricia; *en passant* komen er nog heel wat méér namen van bloedverwanten voorbij, zoals Ria, Corrie, Jan, Ab, Henk, Hanna, Kees... allemaal met een volkstuin. Slechts één van hen zit op Dijkzicht, de rest op de Federatie.

Ik houd enorm van de natuur, maar van tuinieren heb ik niet speciaal verstand

En dan heb je daarnaast nog allerlei tuin-huwelijken die hieruit zijn voortgevloeid. Ook Paul heeft ‘zijn’ Patricia ontmoet op de Federatie. “Toen stonden we een keer samen achter de bar. En mijn broer Kees heeft zijn vrouw hier ook leren kennen.”

Let wel: Kees met een K: de Cees met een C is hun vader – inderdaad, voormalig bestuursvoorzitter. Trouwens, kleinzoon Dim (kind van Kees) zit nu ook al in het bestuur. “De jongste ooit!” zegt Paul.

Verjongingsgolf

Momenteel is er in brede zin sprake van een ‘verjongingsgolf’ op De Federatie, dus ook in de bestuurs-gelederen. Paul is er blij mee. “Ze zijn echt heel gemotiveerd! Al hoop ik wel dat ze bepaalde ‘sociale tradities’ van de oudere



generaties een beetje in ere houden. Zoals elkaar persoonlijk aanspreken als er iets aan de hand is. Je kent vaak niet alle achtergronden van mensen. Wees dus een beetje lief voor elkaar; dat stimuleert echt de onderlinge sfeer!”

Hij wijst op een tattoo op zijn rechter onderarm: “Leef je leven” staat er. “Dat is mijn levensmotto. Ik heb nog nooit gevochten, er zit geen agressie in mij – al moeten ze niet aan mijn gezin komen, haha!

Onze dochter Demi is net het huis uit, maar ik heb gelukkig geen last van het lege nest-syndroom: ik heb gewoon vertrouwen in haar!”

Ons gesprek vindt plaats op een zonnige dag in de perfect onderhouden tuin van Paul en Patricia. Naast het groen ook een grote barbecue, groot zwembad, grote houtkachel etc.

“Ik ben een echte Bourgondiër. Lekker eten, lekker drinken, barbecueën, gezelligheid... alles is aan

mij besteed! Ik houd van mensen, kom ook graag in de kantine. Zo maak je (nieuwe) vrienden!”

Banketbakker

We kiezen voor de beschutting van de, door Paul zelf getimmerde, luxe overkapping. Een waar lustoord is het hier, de passie spat eraf! Ook binnen is alles perfect verbouwd, sinds ze 24 jaar geleden dit huisje kochten. “Toen zat er zelfs geen douche in!”

Paul is timmerman geweest en heeft jarenlang in de bouw gewerkt, dus hij heeft wel het nodige geleerd. “Daarvóór was ik banketbakker – ja echt! Ik houd nog steeds van taartjes bakken! Maar toen ik daar destijds mee stopte zei mijn vader: ‘Je gaat niet niksen. Óf terug naar school, óf met mij mee in de bouw.’ Zodoende. Maar in de bouw slijt je dubbel hard hè? Het is fysiek echt veeleisend. Vanwege rugklachten ben ik overgestapt op werk in een houtbedrijf; dat is ook leuk en (iets) minder zwaar.”

| *‘Leef je leven’ is mijn motto*

Inmiddels is hij 49 jaar. “Eigenlijk is mijn lichaam ouder dan ik zelf ben. Ik zit vol levenslust, dus ik vind het moeilijk om rustiger aan te doen en meer naar mijn lichaam te luisteren. Vroeger ging ik altijd dóór. Lekker bezig zijn. Gelukkig helpt de familie met alles. Nu zijn we weer ons huisje opnieuw aan het schilderen.”

– En waar is Patricia? “Patricia zit in de nachtdienst.” Oeps, moeten we dan fluisteren? Nee, speciaal vanwege ons gesprek is ze thuis in Almere gaan slapen. Maar in principe woont het stel echt het hele seizoen op de tuin, net als de vorige generaties. “Toen gingen we tussendoor ook niet naar huis; gewoon van hieruit naar school.”



Bouwcommissie

Sinds een paar jaar zit Paul in de Bouwcommissie, onder meer met zijn broer Kees. “Maar die doet het al 30 jaar!” Ze lopen de beschoeiings-rondes en maken rapport op van huisjes die in de verkoop gaan. “Dan krijgen we de sleutels en checken we onder meer of de put werkt. Wordt die niet open gemaakt, dan gaat dat van de prijs af, want dan weten we niet wat er onder de grond gebeurt! Maar de *makelaar* is degene die uiteindelijk de prijs bepaalt. De vorige is dit jaar vertrokken, maar we hebben gelukkig net een nieuwe kunnen aantrekken. Goddank, want het is niet bepaald ‘leuk’ werk. Soms zijn mensen ontevreden over de aan- of verkoop. Maar je kunt onmogelijk álles zien, en bij het opstellen van het rapport boren wij principieel géén gaten! Soms lijkt de buitenkant heel mooi, maar blijkt er later alsnog verrot hout achter te zitten. Of de zolder heeft geen luikje; dan kun je het plafond ook niet bekijken.”



Paul heeft ooit ook nog een jaartje in de tuincommissie gezeten. “Maar dat was geen succes. Ik houd enorm van de natuur, maar van tuinieren heb ik niet speciaal verstand... Hoewel? ik ben wél

trots op mijn eigen palmboom. Elf jaar geleden geplant en nu al dubbel zo groot! Ja, hier op de tuin ben ik altijd gelukkig. Alleen, je komt nooit klaar, hè?”

Emma Veenstra

Wat je allemaal niet kunt vinden op de Federatie! We hebben natuurlijk onze onovertroffen kantine, bekwaam bestierd door Paul Bode. En waarschijnlijk kookt menig tuinder uit eigen tuin. Er gaat niets boven zelf geteelde en geogste wortelen, bonen, courgettes... Maar als je geen zin hebt om te koken dan lijkt er een plekje te zijn waar je een pitstop kunt maken voor een hapje, en misschien zelfs voor een dutje. We weten niet of deze uitspanning voorkomt in de Michelinids, of dat het meer een soort truckstop is. Maar je komt er door aan het einde van het pad rechtsaf te slaan!

(gespot door Emma Veenstra)



VOORBEREIDINGEN OP DE WINTER

Het is september, en het open tuinseizoen is helaas weer bijna voorbij. En dat betekent ook dat het weer tijd wordt om je tuin(huisje) voor te bereiden op de winter.

Waterleiding afsluiten

Nadat je de waterleiding hebt afgesloten met de hoofdkraan (in de put buiten je huisje) is het belangrijk om alle leidingen leeg te blazen. Denk daarbij ook aan je gasgeiser, daar mag ook geen restje water achterblijven. En de wc-pot: voorkom dat die bij zeer strenge vorst kapot vriest. Kortom: controleer of alles leeg is! Wie het water in het gesloten seizoen niet, of niet goed afsluit, krijgt een boete opgelegd van € 100,- als er daardoor (water) schade ontstaat tijdens of na een vorstperiode!



Toegangshekken gesloten

Van 1 oktober tot en met 31 maart, het gesloten tuinseizoen, gaan de toegangshekken bij de kleine en de grote parkeerplaats aan de achterzijde van ons tuincomplex weer dicht. Tevens zal er een extra zwaar kettingslot op beide tuinhekken worden geplaatst. Alleen de hoofdingang blijft toegankelijk met de sleutel. Sluit het hek direct weer af! Ga nooit in op verzoeken om 'het hek even open te laten'. Voorkom iedere mogelijkheid tot inbraak, dat hebben wij op deze manier in eigen hand!

Huisvuil zelf afvoeren

In het gesloten tuinseizoen (oktober t/m maart) is het niet mogelijk om afval aan te bieden bij de afvalcontainer, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt door de tuinders in deze periode.

Gasverkoop minder vaak

Nu het open tuinseizoen op het einde loopt gaat de verkoop van gasflessen weer op een lager pitje. Het gasdepot is dan nog maar 1 keer in de maand geopend, namelijk op de eerste zondag van de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart, telkens van 12.00 uur tot 13.00 uur. Maar kijk ook op het infobord bij het gashok voor de meest actuele informatie!

Opname meterstanden elektra

Ook dit jaar zal Nadia Hassanain langs komen om namens het bestuur de meterstanden op te nemen. Niet bij alle tuinen, het gaat steekproefsgewijs. Daarom moet je altijd ook zelf je meterstanden doorgeven via de opgavestrook hieronder. Vul de gevraagde gegevens zorgvuldig en duidelijk in, zodat het bestuur meteen ook kan controleren of je adres- en contactgegevens nog kloppen met die in de administratie van De Federatie. Het is je eigen opgave die wordt gebruikt, deze vind je terug op de jaarnota die in januari 2025 verstuurd wordt.

OPGAVESTROOK ELEKTRAMETERSTAND

Inleveren vóór 1 oktober 2024 in de brievenbus bij de bestuurskamer. Het rode vakje niet invullen. Tip: print de PDF (zie www.defederatie.net), dan hoeft u de bon niet uit dit blad te knippen.

							X
--	--	--	--	--	--	--	---

naam

tuinnummer

adres

postcode

plaats

telefoon

mobiel

e-mail adres

AGENDA



September

za 7 (10:00-11:00)
- (21:00)

Spreekuur Bestuur
Eindfeest

Houd ook het mededelingbord bij de ingangen in de gaten, of kijk op de Facebookpagina van de Activiteitencommissie voor actuele tijden en nieuwe activiteiten.



ALLERLEI

POST DOORSTUREN?

Het postadres voor leden tijdens het seizoen luidt:
Tuincomplex De Federatie
tuin nr. ... - Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

TRACTOR NODIG?

Tractorritten kosten € 5 per uur of per rit.
Log in op de website en kies de juiste optie:
www.defederatie.net/mijnfederatie/mijnfederatie

GASHOK / PERSCONTAINER

Elke zondag 11.00-12.00 (Gashok). Hier kunt u ook de bedrukte vuilniszakken (€ 6 per stuk) kopen.
Huisvuil aanbieden kan van 11.00-11.30.

SPREEKUUR BESTUUR

Het bestuur houdt om de week op zaterdag spreekuur in de bestuurskamer. Zie de agenda hiernaast.

ZIEKENBEZOEKER

Een ziektegevol of een overlijden? Meld het a.u.b. bij de ziekenbezoeker, Gerard Vink. (Tuin 129)
Tel. 06 40 48 33 01 / ziekenbezoeker@freedom.nl
(scan van rouwkaart graag meesturen)

BAKFIETS OF INVALIDENWAGEN/ROLSTOEL NODIG?

Deze staan bij het werkhok van de tuincommissie en zijn na overleg te gebruiken.

WINKEL 'THE GARDEN SHOP' BIJ ONS LUSTOORD

Maart - April / September - Oktober

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Mei - Juni - Juli - Augustus

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Zondag 10.00 - 12.00 uur

Woensdag 14.00 - 16.00 uur

KANTINE

De Kantine is tijdens het seizoen open op

Vrijdag 20:00-23:00

Zaterdag & zondag 16:00-20:00



MIEREN

Mieren... zo klein als ze zijn, kunnen ze soms voor veel overlast zorgen. Er zit vermoedelijk al jaren een mierenest bij -of in -een stukje wand van mijn tuinhuisje. Hoe ik dat weet? Deze kleine beestjes graven hun nest uit en de resten verdwijnen dan, door een kier in de wand, zo mijn woonkamer in. Dus af en toe veeg ik weer een spoortje gruis weg. Het is niet vreselijk veel, maar in de loop der jaren moeten ze toch een flink gat hebben gemaakt daar in de wand. Aangezien ik geen "Formicarium" wil hebben, oftewel een terrarium voor mieren, moest ik maar eens in actie komen.

Giftig

Als je eenmaal op internet gaat zoeken naar wat je kan doen tegen mieren, vind je veel, heel veel. De meeste informatie komt van bedrijven die hun waren willen slijten. Maar let op: veel bestrijdingsmiddelen bevatten Neonicotinoïde, een chemische stof, die niet alleen giftig is voor mieren, maar voor al het leven wat er mee in aanraking komt. Stoffen die tot deze groep behoren zijn onder meer: Imidacloprid, Thiamethoxan, Clothianidine, Thiachloprid, Acetamiprid, Dinotefuran en Nitenpyram. Niet gebruiken dus!

Alternatieven

Gelukkig zijn er ook alternatieven! Buiten in de tuin kan je al een verschil maken door bij - vermoedelijke - mierennesten Afrikaantjes en Goudsbloemen te planten. Daar houden de kleine beestjes niet van. Ook zijn er bestrijdingsmiddelen die gebruik maken van het biologisch afbreekbare Spinosad zoals bijvoorbeeld de mierenlokdoos van Aldi. Die kan je heel goed binnenshuis gebruiken.



Voor buiten bestaan er poeders en sprays op basis van chrysanthemum, inderdaad een werkzame stof van de bloemen met die naam. Het is dus ook ecologisch.

Geen topkok

Maar wat de meeste mensen niet weten: veel mierenbestrijdingsmiddelen hebben ze heel eenvoudig in huis, in de keuken! En je hoeft absoluut geen topkok à la Gordon Ramsay te zijn om met smaakmakers te strooien: Nootmuskaat, Kaneel, Citroen, Zout vermengd met suiker... allemaal huismiddeltjes tegen de mier. Het kaneel en de nootmuskaat kan je binnenshuis goed gebruiken. Door de sterke geur worden de mieren gedesoriënteerd en zullen ze niet meer door je huis marcheren. Hier gaan ze niet dood van. Waar mieren wel van dood gaan, is zout vermengd met wat poedersuiker en water. Dit mengsel - goed schudden - spuit je dan op de plekken waar je mieren ziet. De suiker zorgt ervoor dat ze gelokt worden, maar het zout zal ze snel doodmaken. En dan nog een laatste tip: zorg in je huis dat het schoon is en dat er geen kruimels liggen waar ze op af komen.

Buiten kan je citroensap of azijn gebruiken. Beide stoffen zijn te zuur voor de mieren. Als je citroen gebruikt, doe dan 1 deel citroensap met 2 delen water en doe dat weer in een spuitflacon. Citroen is dan net iets veiliger dan azijn. Dat laatste kun je het beste alleen op tegels gebruiken: de planten vinden azijn namelijk niet heel prettig.

Tenslotte; ook mieren zijn onderdeel van de natuur en hebben ook ecologische voordelen: zo eten ze bijvoorbeeld andere insecten die weer schade aanbrengen aan sommige gewassen. Mieren verspreiden bepaalde zaden en dragen zo bij aan diversiteit. Mieren zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid. Dus... weet wat je doet als je mieren gaat bestrijden.

Peter Oosterhout



BOEKRECENSIE

Het Paradijs van Nicolien Mizee

Na het buffelen in de tuin mag er best even een moment van rust volgen. Lekker even in een luie stoel, kopje thee erbij en voor mij: een boek.

Van mijn nicht kreeg ik een tijdje geleden de verhalenbundel 'Het Paradijs' van Nicolien Mizee. Het is een klein boekje met zeven verhalen die zich allemaal afspelen in en rond een volkstuincomplex.

De schrijfster laat zien dat de tuin ons vooral veel over onszelf leert. Het zijn zeven geestige en fijnzinnige verhalen; over twee blauwebessenstruiken, een tuinfeest, over identiteitsloze tuinkleding en de hagenpreek van een alternatief genezere.

De verhalen zijn stuk voor stuk vlot geschreven en je hebt het dus - helaas - zó uit.

Kun je daarna lekker snel weer in je tuin aan het werk!

Catriona Ravelli

Uit het verhaal 'Paal en Perk'

'Plotseling stond Anka stil. Ze maakte een onbebeerst geluid en greep mijn pols.

Ik volgde haar blik.

De iep was weg. De mooie, prachtige, oude iep.

De iep die er stond zolang ik me kon herinneren. Waar elk jaar de koolmezen broedden. Er stond alleen nog maar een stronk, scheef en versplinterd afgezaagd.'

Het Paradijs | Nicolien Mizee - € 13,99

ISBN 9789038813264



Foto: Roger Cremers

Nicolien Mizee (geboren in Haarlem, 1965) debuteerde in 2000 met *Voor God en de Sociale Dienst*. Haar tweede roman *Toen kwam moeder met een mes* werd in 2004 genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. In 2006 verscheen *En knielde voor hem neer* (2006). Voor NRC Handelsblad schreef ze de veelgelezen column 'Schrijfles' over haar ervaringen als lerares proza schrijven. De verzamelde columns verschenen in 2009 onder de titel *Schrijfles*. In 2015 verscheen *De halfbroer*, dat werd genomineerd voor de Opzij Literatuurprijs 2016. Haar meest recente roman *Moord op de moestuin* (2019) stond op de shortlist van de Bookspot Literatuurprijs en was Boek van

de Maand bij De Wereld Draait Door, en prijkte wekenlang in de bestsellerlijsten.

Mizee heeft een volkstuin en zei in een interview in De Groene Amsterdammer dat ze graag tuinier zou zijn geworden als ze geen schrijver was geworden.

'Een van de meest eigzinnige en authentieke, diepzinnige en lucide én geestige oeuvres uit de Nederlandse literatuur (...). Nog een paar van deze verslavende boeken en Mizee wint de PC. Hoofd-prijs.'

Thomas de Veen in NRC Handelsblad

'De faxen van Mizee doen denken aan brieven van Reve.'

De Volkskrant

SPEELTUINPLEZIER



Na flink spitten zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Ze zijn dankbaar in gebruik genomen door de allerkleinsten op ons park. De trampoline is favoriet!

Céline van Erp



